



Τα Χρονικά της Νεράϊδας-Δολόπων

ΧΡΟΝΟΣ 43ος * ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 162* Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2023 * ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΟΛΟΠΩΝ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ)

Απαιτούμε λύσεις για τον τόπο μας ΕΔΩ και ΤΩΡΑ

Η περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας, δεν έδωσε λύση σε χρόνια προβλήματα ορεινών χωριών του Δήμου Καρδίτσας, όπως:

Α) η αποκατάσταση των ζημιών από τον ΙΑΝΟ στα οδικά τμήματα Σαραντάπορο – Νεράϊδα, Ίταμος – Καρποτέσι και Ραχούλα – Παλιοζωγλόπι, που δεν μπήκαν στην εργολαβία της ΤΕΡΝΑ,

Β) τη χαλικότρωση των 8 χλμ του Παραμεγδόβιου δρόμου και την κατασκευή της γέφυρας Μέγδοβα και

Γ) την τοποθέτηση γέφυρας στη θέση «Ρογκάκια» μεταξύ Νεράϊδας- Καρ-

ακόμα δεν άρχισαν οι εργασίες: Μια εργολαβία που αφορά μόνο το σημείο στη θέση «Βερτσούλες», όπου έγιναν γεωτρήσεις και από τότε δίνονται συνεχείς παρατάσεις.

Αφού υπάρχει τέτοια εργολαβία γιατί δεν την δημοπρατήσατε 2 χρόνια τώρα, αφού βλέπετε ότι δεν εντάσσονταν στην εργολαβία της ΤΕΡΝΑ και πότε σκοπεύετε να την δημοπρατήσετε;

Αυτή αφορά όλα τα οδικά τμήματα που έμειναν έξω από την εργολαβία της ΤΕΡΝΑ ή μόνο το τμήμα Σαραντάπορο – Νεράϊδα ή και τους δρόμους Ίταμος – Καρποτέσι και Ραχούλα – Παλιοζωγλόπι;

Γιατί η Περιφέρεια δεν συντηρεί τον υπάρχοντα δρόμο, δεν καθαρίζει τα γεμάτα πέτρες ρείθρα; Ποιο μηχάνημα υπάρχει και επεμβαίνει όταν χρειάζεται, τίνος είναι, της περιφέρειας ή ιδιώτη και ποιανόν; Πότε, καθάρισε τα βουλωμένα ρείθρα μετά τον

πλεσίου,

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Π.Σ της 17/2/23, σε σχετικές ερωτήσεις απάντησε ότι υπάρχει νομικό πρόβλημα που δεν επιτρέπει την ένταξη της αποκατάστασης των οδικών τμημάτων Σαραντάπορο – Νεράϊδα, Ίταμος – Καρποτέσι και Ραχούλα – Παλιοζωγλόπι, στην εργολαβία της ΤΕΡΝΑ. Δεν επιώθηκε όμως σε τι συνισταται το νομικό πρόβλημα, πότε ανέκυψε κλπ.

Μήπως αιτία της μη ένταξης στην εργολαβία του υπουργείου Υποδομών στην ΤΕΡΝΑ, των παραπάνω οδικών τμημάτων, είναι η εργολαβία στο δρόμο για Νεράϊδα, από το 2017 και που

ΙΑΝΟ» ; Όσο αφορά τον «Παραμεγδόβιο» δρόμο Καρδίτσας – Καρπενησίου και την γέφυρα στον Μέγδοβα, προκύπτει ότι θα περιμένουμε πολύ ακόμα.

Ο κ. περιφερειάρχης σε προηγούμενη επερώτηση της Λ.Α.Σ.Υ (27/7/22), είχε απαντήσει, ότι η παραλαβή της οριστικής μελέτης, του «παραμεγδόβιου» χωματόδρομου θα γινόταν τέλη Δεκεμβρίου 2022. Στη συνεδρίαση (17.2.23) είπε ότι θα παραληφθεί 30/10/23, ίσως και μέσα στο 2024, γιατί προέκυψαν νέα τεχνικά προβλήματα που πρέπει να μελετηθούν.

Συνέχεια στην τελευταία σελίδα

Η Νεράϊδα Καρδίτσας και ο Μώλος Φθιώτιδος αισθάνονται εθνικά υπερήφανοι που ένα δικό τους παιδί με το πείσμα και την αποφασιστικότητα του άφησε την πατρίδα του για να εκπαιδεύεται δίπλα σε οπουδάια ονόματα για να σημειώσει τεράστια επιτυχία στο παγκόσμιο κύπελλο ζαχαροπλαστικής που διεξήχθη στη Λιύβη της Γαλλίας καταλαμάνοντας τη δεύτερη θέση..

Μία καταπληκτική καλλιτεχνική ζαχαροπλαστική δημιουργία σοκολάτας τον Μάρτιο του 2022, ενθουσίασε τους Γάλλους κριτές και αποφάσισαν να ορίσουν το εκπρόσωπο της Γαλλίας, παγκόσμιως γνωστή για τη ζαχαροπλαστική της, στον παγκόσμιο διαγωνισμό ζαχαροπλαστικής τον δημιουργό της, Γιώργο Κουσάνα, παιδί Κωνσταντίνου Κουσάνα και της Βίκης Καφαντάρη, που έχουν καταγγήγει από το χωρίο μας. Ένα δικό μας παιδί!

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός ζαχαροπλαστικής διεξήχθη στις 20 & 21 Ιανουαρίου 2023 στη Λιύβη της Γαλλίας. Κι αυτό το καταπληκτικό παιδί που έφυγε μόνο του για τη Γαλλία με μια βαλίτσα στο χέρι, για να κυ-



νηγήσει το όνειρό του, γεμάτη όμως, όνειρα και ψυχή για δημιουργία, κατάφερε μετά από αγώνα και σε σύντομο χρόνο να μάθει γαλλικά, να ρουφήγει γνώση και να υλοποιήσει τις ιδέες του στην τέχνη της ζαχαροπλαστικής. Με τις γλυκές δημιουργίες του, που μοιάζουν με έργα τέχνης, που είναι έργα τέχνης, κατάφερε να αναδειχθεί τη Γαλλία που εκπροσωπούσε σε 2nd παγκόσμια δύναμη ζαχαροπλαστικής.

Μπράβο στους γονείς του, χίλια μπράβο στον ίδιο. Γιώργο κατάφερε το χωρίο μας να γίνει σ' όλο τον κόσμο γνωστό. Για εμάς, για το χωρίο μας είσαι ένα διαμάντι που όμοιο του δεν έχει αναδειχθεί. Είσαι εσύ το διαμάντι μας και εμείς όλοι περήφανοι που είσαι ένας από μας, είσαι ο νικητής που μας έκανες να κλάψουμε, να συγκινθούμε, να ζητώκραυγσουμε.

Να είσαι πάντα καλά, να στοχεύεις πάντα ψηλά και εμείς εδώ σε καμαρώνουμε για αυτά που μας έκανες να νοιώσουμε και για όσα θα μας δώσεις στο μέλλον!

Γ. Κ. ΘΑΝΟΣ
(περισσότερα στη σελ. 5)

www.neraida-dolopwn.com

Αυτή είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας του χωριού μας στο internet. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο (site), του χωριού μας όπου θα βρείτε τα πάντα για τη Νεράϊδα, όπως την ιστορία του, φωτογραφίες, την εφημερίδα μας κ.λ.π. Στείλτε δικά σας στοιχεία (φωτογραφίες κ.ά.) για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας μας. Ενημέρωστε γνωστούς και φίλους σας να την επισκέπτονται

www.sarantaporo.com

Αυτή είναι η διεύθυνση της ιστοσελίδας(blog) του χωριού μας! Μπορείτε με ένα κλικ να δείτε εικόνες, βίντεο καθώς και διάφορα άρθρα για το χωρίο μας! Παρακαλώ βοηθήστε και εσείς στον εμπλουτισμό της σελίδας στέλνοντας υλικό (παλίες και νέες φωτογραφίες, βίντεο και διάφορα κείμενα-άρθρα)

Ο Σύλλογος και η εφημερίδα μας εύχονται σ' όλους τους Νεραϊδώτες, τους αναχνώστες μας, τους φίλους του χωριού και του Συλλόγου μας «Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση»



Ευχές από Σύλλογο Σαρανταπόρου

Εκ μέρους του Συλλόγου Αποδήμων Σαρανταπόρου-Μεγαλάκκου πρόεδρος Κώστας Τσιτιμπής, εύχεται σ' όλους τους αναγνώστες της εφημερίδας μας «Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση».



ΓΙΑ (εμάς) ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΩΝ ...ΗΝΤΑ

Σύμφωνα με τις στατιστικές, αυτοί από εμάς που ήμασταν παιδιά τις δεκαετίες του '50, '60 και '70, πιθανόν δεν θα έπρεπε να είχαμε επιζήσει.

Οι κούνιες μας, ήταν βαμμένες με γυαλιστέρη λαδομπογιά με βάση το μόλυβδο. Τα πατώματα, είχαν μωσαϊκό που σου περόνιαζε τα κόκκαλα, κι οι κρεβατοκάμαρες ξύλινα πατώματα που τα γυάλιζαν με παρκετίνη, με κάτι βαριές παρκετέζες και κάθε τόσο αγκιδες καρφωνόντουσαν στις ξυπόλητες πατούσες μας.

Οι παιδίκες αρρώστιες, έκαναν θραύση. Κάθε τόσο κι ένας φίλος ή συμμαθητής πάθαινε ίλαρά, κοκκύτη, μαγούλαδες, ανεμοβλογιά. Δεν είχαμε καπάκια ασφαλείας στα μπουκάλια με τα φάρμακα, ούτε καπάκια στις πρίζες του δωματίου.

Ζεστανόμασταν με σόμπες με ξύλα ή με κάρβουνο, ή με θερμάστρες πετρελαίου. Που να βρεθεί καλοριφέρ τότε.

Τηλέφωνο είχε ή σε κανένα θάλαμο του ΟΤΕ, με κερματοδέκτη, με εκείνες τις μάρκες τις χαραγμένες, ή στο περίπτερο της γειτονιάς, που είχε κρεμαστόν με μανταλάκια τα περιοδικά μας: ο Μικρός Ήρωας κι ο Μικρός Σεριφές, κι ακόμα το Ρομάντζο, το Πάθεον, το Ντόμινο, η Βεντέττα, το Πρότο, το Εμπρός.

Ακόμα ζήτα τη σοκολάτα ΙΟΝ αμυγδάλου του τάληρου (5 δραχμές), ή, τις πρώτες γκοφρέτες ΜΕΛΟ, με τα χαρτάκια με τις φορεσιές και τις σημάδια των χωρών του κόσμου. Ακόμα θυμάμαι το Γλειφιτζόνι κοκοράκι, το μαλλί της γριάς στα πρόχειρα λούνα-παρκ και τα πανηγύρια, το φρεσκονημένο ποτ-κορν, τις καραμέλες γάλακτος τις τυλιγμένες στο χυρό χαρτί, το αυθεντικό παστέλι, και το κάτασπρο μαντολάτο. Ακόμα θυμάμαι τη γένουσ απ' το καλαμπόκι και τα κάστανα και συγκινούματα στα βλέπω καστανάδες, λίγους πια και καλαμποκάδες σε κάνα πανηγύρι.

Χάθηκαν τα αυθεντικά σουβλάκια με τα ντονέρ και την ξεροψημένη πίτα και το κοκκινοπίτερο.

Τα λεωφορεία Σκανια, Βάμπιτς, Σκόντα, Βόλορ κι αργότερα British Leyland και HINO, είχαν τη μηχανή μέσα και ήταν συνήθως καλυμμένη, με μπλε δερμάτινα καπιτονέ καλύμματα. Βόγκαγαν κάθε φόρα που ο οδηγός άλλαζε ταχύτητα. Καμιά φορά είχε και μια θέση μπροστά, δεξιά, δίπλα στη μηχανή, που ήταν η καλύτερη για τα παιδικά μας ονειρα.

Υπήρχε και εισπράκτορας στριμωγμένος δίπλα στην πίσω πόρτα με το κλασικό γκρί καπέλο με το γείσο, ένα πρωτόγονο μικρόφωνο κι έλεγε τις στάσεις, ή φώναζε, τέρμα τα μία και είκοσι. Θυμάστε εκείνες τις κερματοθήκες που έβαζε τα κέρματα και που τώρα τελευταία ξανάγιναν της μοδας;

Τα γκρίζα αμερικάνικα πελώρια ταξί με τα καθισματάκια που έπεφταν από τις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων.

Ποιος να έχει τότε Ι.Χ.; Οι λίγοι τυχεροί αγόραζαν VW σκαραβάίους, ή κάτι άλλα μεταχειρίσμενα, με τα ανύπαρκτα καλοριφέρ και τα λιγνά λάστιχα.

Το γάλα μας το έφερνε ο γαλατάς, μέσα σε γυάλινα μπουκάλια με αλουμινένια καπάκια ή, μας το άδειαζε, από μεγάλες καρδάρες, στην κατσαρόλα στην εξώπορτα.

Οι κολώνες του πάγου που τις έφερνε ο παγοπάλης με την τρίκυκλη μοτοσικλέτα του και τις κουβάλαγε με εκείνο το περίεργο εργαλείο γάντζο, αργόσλιωναν στο κεφαλόσταλο. Και η βρύση του ψυγείου, είχε στο στόμιο της τυλιγμένο ένα λευκό τουλπάνι σε φίλτρο. Που ηλεκτρικά ψυγεία. Αργότερα θυμάμαι κάτι ΠΙΤΣΟΣ, ΙΖΟΛΑ και ΚΕΛΒΙΝΕΙΤΟΡ.

Οι παπλωματάδες, οι καρεκλάδες, οι γανωτήδες, οι ακονιστές κι οι τσαγκάρηδες είχαν πολλή δουλειά. Στην κεντρική πλατεία, καμιά δεκαριά λούστρου, με καλογυάλισμένα κασελάκια, που λαμποκοπόύσαν, περίμεναν πελάτη.

Και σε κάποια γωνιά, σε μια καμαρούλα 2X2, ήταν το βασίλειο του τσαγκάρη με εκείνο το περίεργο καλαπόδι, που έβαζε ανάποδα το παπούτσι και το κόλλαγε και το κάρφων με εκείνες τις μαύρες πρόκες με το πλατινό κεφάλι, και, διάχυτη η μυρωδιά της βενζινόκολλας.

Στη γωνιά του δρόμου μια ΕΒΓΑ που πούλαγε γάλα, γιαούρτια και παγωτά σε ψυγεία με μαύρα λαστιχένια καπάκια, και σε μια γωνιά, μεταλλικά κουτιά με γυάλινο επάνω μέρος, και μέσα, μπισκότα γεμιστά με κρέμα γεύση βανίλια, σοκολάτα, φράουλα και μπανάνα και κουραμπιέδες, τυλιγμένους σε ημιδιαφανές χαρτί.

Στο κομμωτήριο της γειτονιάς, οι κυρίες ψηνόντουσαν με τις ώρες κάτω απ' τις κάστες σεσούνάρ, με τα μαλλιά πασαλειμένα πλιέ, τυλιγμένα σε ρόλλεϋ, κι όλα μαζί σκεπασμένα με δίχτυ και τα αυτιά σκεπασμένα με κοκκάλινα καπάκια.

Ο καφές, στα καφενεία, ήταν μόνο Ελληνικός, τούρκικος τότε. Δεν υπήρχε νες, ούτε φραπέ, ούτε καπούτσινο, ούτε εσπρέσο, ούτε φιλτρου γαλλικός. Μόνο σε κανένα ζαχαροπλαστείο εύρισκαν γαλλικό και βέβαια τον πλήρωνες πανάκριβη.

Σαββατούβραδο, στινεμάδακι, την σπουδαία περίοδο του Ελληνικού κινηματογράφου, και κάπου-κάπου, το βράδυ, ταβερνάκι με μπριζόλιτσα, παϊδάκια και μια γουλιά μπόρα, που μας έδινε κρυφά η μάνα μας γιατί "το παιδί δεν πρέπει να πίνει".

Με πόση χαρά ακολουθούσαμε Κυριακή πρωί των πάτερα στο καφενείο και απολαμβάναμε, επί ώρες, μια κουταλιά βανίλια, το γνωστό υποβρύχιο, μέσα σε ένα ποτήρι παγωμένο νερό, η τρώγαμε το μεξέ του τσίπουρον και τον έσκιζα με το σογιάκι και την πέταγε στο δρόμο. Ο παλιόγερος!

Σκάβαμε λακούβακια για να παίξουμε γκαζές, ακόμα και κουτσό μαζί με τα κορίτσια, χαρτάκια ή απ' αυτά που αγοράζαμε απ' τα περίπτερα τη σέρια κάποιου συνταξιούχου, που την έσκιζε με το σογιάκι και την πέταγε στο τσιγάρα.

Πηγάνιαμε στα σπίτια φίλων μας και χτυπούσαμε την πόρτα, ή, το πιο συνηθισμένο, μπαίναμε χωρίς να ρωτήσουμε. Πέφταμε από δέντρα, κοβόμασταν, πληγώναμε τα γόνατα μας και σπάγμας και κανένα χέρι και οι γονείς μας κατσούδιαζαν τα αυτό ήταν. Λίγο βάμη μας στην πληρή, ή δύο απ' την πόρτα.

Τσακονόμασταν και παίζαμε μπουνιές, και μαυρίζαμε, και μελανιάζαμε και πάλι φιλιώναμε. Παίζαμε ξιφομαχίες, με αυτοσχέδια ξύλινα σπαθιά. Τα ακόντια μας ήταν τα κοντάρια απ' τις σκηνές, ειδικά από εκείνες που τύλιγαν με μια μαξιλαροθήκη και ξαράχνιαζαν τα ταβάνια. Οι ασπίδες μας, ήταν τα καπάκια απ' τις μεγάλες κατασρόδες.

Τα γλυκύτερη αναμονή το καλοκαίρι ήταν ο παγωτάς καρότσι με το πούλιμα ή πάνω στο πεζοδρόμιο κι εκείνος να μαζί με την κεφαλή του απ' το πεζοδρόμιο.

Τα καλοκαίρια μας πάνω στο πεζοδρόμιο με την πρόχειρα λούνα-παρκ και τα πανηγύρια, το φρεσκονημένο ποτ-κορν, τις καραμέλες γάλακτος τις τυλιγμένες στο χυρό χαρτί, το αυθεντικό παστέλι, και το κάτασπρο μαντολάτο. Ακόμα θυμάμαι τη γένουσ απ' το καλαμπόκι και τα κάστανα και συγκινούματα στα βλέπω καστανάδες, λίγους πια και καλαμποκάδες σε κάνα πανηγύρι.

Τα λεωφορεία Σκανια, Βάμπιτς, Σκόντα, Βόλορ κι αργότερα British Leyland και HINO, είχαν τη μηχανή μέσα και ήταν συνήθως καλυμμένη, με μπλε δερμάτινα καπιτονέ καλύμματα. Βόγκαγαν κάθε φόρα που ο οδηγός άλλαζε ταχύτητα. Καμιά φορά είχε και μια θέση μπροστά, δεξιά, δίπλα στη μηχανή, που ήταν η καλύτερη για τα παιδικά μας ονειρα.

Υπήρχε και εισπράκτορας στριμωγμένος δίπλα στην πίσω πόρτα με το κλασικό γκρί καπέλο με το γείσο, ένα πρωτόγονο μικρόφωνο κι έλεγε τις στάσεις, ή φώναζε, τέρμα τα μία και είκοσι. Θυμάστε εκείνες τις κερματοθήκες που έβαζε τα κέρματα και που τώρα τελευταία ξανάγιναν της μοδας;

Τα γκρίζα αμερικάνικα πελώρια ταξί με τα καθισματάκια που έπεφταν από τις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων.

Ποιος να έχει τότε Ι.Χ.; Οι λίγοι τυχεροί αγόραζαν VW σκαραβάίους, ή κάτι άλλα μεταχειρίσμενα, με τα ανύπαρκτα καλοριφέρ και τα λιγνά λάστιχα.

Το γάλα μας το έφερνε ο γαλατάς, μέσα σε γυάλινα μπουκάλια με αλουμινένια καπάκια ή, μας το άδειαζε, από μεγάλες καρδάρες, στην κατσαρόλα στην εξώπορτα.

Οι κολώνες του πάγου που τις έφερνε ο παγοπάλης με την τρίκυκλη μοτοσικλέτα του και τις κουβάλαγε με εκείνο το περίεργο εργαλείο γάντζο, αργόσλιωναν στο κεφαλόσταλο. Και η βρύση του ψυγείου, είχε στο στόμιο της τυλιγμένο ένα λευκό τουλπάνι σε φίλτρο. Που ηλεκτρικά ψυγεία. Αργότερα θυμάμαι κάτι ΠΙΤΣΟΣ, ΙΖΟΛΑ και ΚΕΛΒΙΝΕΙΤΟΡ.

Οι παπλωματάδες, οι καρεκλάδες, οι γανωτήδες, οι ακονιστές κι οι τσαγκάρηδες είχαν πολλή δουλειά. Στην κεντρική πλατεία, καμιά δεκαριά λούστρου, με καλογυάλισμένα κασελάκια, που λαμποκοπόύσαν, περιγράμοντο, βύσσινο και πορτοκάλι, νερατζάκι, και φαγητά, που δεν τα φτιάχνουν τώρα, γιατί είναι κουραστικά. Ροσ-μπήφ, μελιτζάνες παπούτσια, ιμάμ, παστίτσια, μουσακάδες. Τρύγαμε νε

Κοινωνικά

ΓΑΜΟΙ

- Ο **Κωνσταντίνος Θάνος** γιος του Γιώργου Θάνου και της Χαρούλας Βούλγαρη και η **Αρίστη Κωνσταντίνου** παντρεύτηκαν στις 28 Δεκεμβρίου 2022 στο Δημαρχείο Καλαμάριας Θεσσαλονίκης.

Ευχόμαστε να ζήσουν και να ευτυχήσουν

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

- Ο **Κώστας Μακρής** του Δημητρίου και της **Μαρία Μπάγιου**, απέκτησαν αγοράκι στις 29-9-2022 στην Καρδίτσα.

- Η **Ειρήνη Μακρή** του Δημητρίου και της **Γιάννης Σπυρούλης**, που διαμένουν στην Αγιοπηγή Καρδίτσας, απέκτησαν το δεύτερο κοριτσάκι στις 31-10-2022, στα Τρίκαλα.

- Ο **Βαίος (Άκης) Ταξιάρχης** του Δημητρίου και της Αποστολίας Μητσάκη και η **Caroline Gaden**, απέκτησαν δίδυμα κοριτσάκια στις 18-1-2023, στο Μάλμε της Σουηδίας, όπου και διαμένουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ

- Πέθανε ο **Κώστας Γ. Κουσάνας**, (σύζυγος της Σαβούλας) την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023, σε ηλικία 90 ετών στην Λούστα Αττικής όπου διέμενε και η κηδεία του έγινε στις 13-1-2023 στην Νεράϊδα.

- Έφυγε από κοντά μας ο **Κώστας Λιάπτης** του Γεωργίου και Βάσιας Λιάπτη την 11 Ιανουαρίου 2023 σε ηλικία 58 ετών στα Καμένα Βούρλα και η κηδεία του έγινε την επομένη στο Καινούργιο Λοκρίδας.

- Πέθανε ο **Λάμπρος Μητσάκης** του Νικολάου και της Ελένης Μητσάκη, στις 21 Ιανουαρίου 2023 σε ηλικία 85 ετών που ζούσε στην Αυστραλία, όπου έγινε και η κηδεία.

- Πέθανε η **Ειρήνη Ζήση (Ρήνω)** σύζυγος Γεωργίου Ζήση Νικολάου, στις 22 Ιανουαρίου 2023 σε ηλικία 95 ετών στον Βύρωνα Αττικής όπου και έγινε και η κηδεία.

- Πέθανε ο **Ηλίας Κουσάνας** του Γεωργίου και της Ευανθίας, στις 8 Μαρτίου 2023 σε ηλικία 84 ετών και η κηδεία. Έγινε την επομένη στην Νεράϊδα.

- Πέθανε η **Μαρία Κόκκινου** σύζυγος του αείμνηστου Δημητρίου Κ. Κόκκινου στις 9 Μαρτίου 2023 στην Νεράϊδα σε ηλικία 91 ετών και η κηδεία έγινε την επομένη.

- Πέθανε ο **Γεώργιος Λάμπρου**, στις 9-2-2023, σε ηλικία 92 ετών, στην Καρδίτσα και η

κηδεία έγινε στο Σαραντάπορο.

- Πέθανε ο **Κωνσταντίνος Γκούλιος**, σύζυγος της Βικτώριας (Βίκης Γάκη) από την Αγιοπηγή Καρδίτσας στις 31-10-2022, σε ηλικία 62 ετών και η κηδεία έγινε στην Αγιοπηγή Καρδίτσας.
- Πέθανε ο **Κωνσταντίνος Παπαλός**, πρώην δήμαρχος Καρδίτσας, στις 15-11-2022, σε ηλικία 59 ετών και η κηδεία έγινε στην Καρδίτσα την επόμενη ημέρα.
- Πέθανε η **Κλεοπάτρα Αυγέρη**, σύζυγος του Κώστα Αυγέρη, στις 10-10-2022 στο Σαραντάπορο σε ηλικία 77 ετών.



- Πέθανε ο **Γεώργιος Στάμος**, συνταξιούχος δάσκαλος, σύζυγος της Μαγδαληνής Τσιτσιμπή, στις 9-1-2023, σε ηλικία 62 ετών, στην Καρδίτσα και η κηδεία έγινε στις 11-1-2023 στην Καρδίτσα.

- Πέθανε η **Αλεξάνδρα Κλήμου** το γένος Ιωάννη Μπουρλιάκου στις 8 Μαρτίου 2023 και ενταφιάστηκε στο Καταφύγιο Καρδίτσας.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

- Ο **Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος** εγγονός του Δημήτρη Γιαννουσά και γιος της Άλεκας Γιαννουσά και του Γιώργου Δημητρόπουλου, βρίσκεται ανάμεσα στους καλύτερους αθλητές του Ταekwondo για τη χρονιά που μας πέρασε και βραβεύτηκε από την ETANE σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της ΕΟΕ.
- Η **Μαρία-Μαρίνα Γιαννακάκου** του Αρτέμη μητρική και της Παρασκευής Κούκου, εγγονή των αείμνηστων Σωτήριου και Μαριγούλας Κούκου, εισήχθη Παιδαγωγική Ειδικής Αγωγής, στο Πανεπιστήμιο Βόλου.

ΠΤΥΧΙΟ

- Η **Βασιλική Δημητροπούλου** εγγονή του Δημήτρη Γιαννουσά και κόρη της Άλεκας Γιαννουσά και του Γιώργου Δημητρόπουλου έλαβε μέρος στην τελετή ορκωμοσίας αποφοίτων της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

- Σημείωση:** για κοινωνικά ενημερώστε μας αν επιθυμείτε, να δημοσιευτούν στο επόμενο φύλο της εφημερίδας μας που θα κυκλοφορήσει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέλος Ιουνίου 2023.



Οι ιστορίες των χωριανών μας σε ένα βιβλίο

Κάθε χρόνος που περνάει όλο και λιγότερον οι ήλικιωνένοι άνθρωποι στη Νεράϊδα. Φέτος είχαμε πολλές απωλεις και αρκετές οικογένειες τυλίχθηκαν στο πένθος καθώς αιγαπόμενα πρόσωπα πέρασαν πια στην χώρα της μνήμης των οικείων αλλά και όλης της κοινότητας που μετρώντας συνεχώς παρουσίες νιώθει πως διαρκώς αδυνατίζει...

Τα λέων αυτά καθώς ξεφυλλίζω το βιβλίο που φτιάχαμε όλοι μαζί πριν από δέκα σχέδιον χρόνια και ήταν αφιερωμένο σε εκείνη τη γενιά των συγχωριανών μας που έζησε τον Πόλεμο του '40, την Κατοχή και τον Εμφύλιο και ήταν αυτή που ανέστησε το χωριό μετά από τα τραγικά εκείνα χρόνια και το κράτησε ζωντανό μέχρι που απόκαμε και αποσύρθηκε. Σε κάθε σελίδα του και μια εμπειρία ζωής, μια εμπειρία που στηρίζονταν στις δυνάμεις του καθενός και στον κοινό αγώνα που συμμετείχαν όλοι. Οι αφηγήσεις τους που πέρασαν στο χαρτί για να είναι κτήμα των επόμενων γενεών και αυτών που θα έρθουν συγκροτούν μια κιβωτό μνήμης για όλους μας, ντόπιους και άλλους που θέλουν να γνωρίσουν την ιστορία της Νεράϊδας τα τελευταία 70 χρόνια.

Τους θυμόμαστε όλους τις ημέρες τούτες που κάνουμε απολογισμό των πετραγμένων και προσκλητήριο παρόντων και απόντων. Ευχόμαστε σε όσους έχουμε την χαρά να είναι ακόμη μαζί καλή δύναμη και σε όσους είναι στον ουρανό να μας βλέπουν και να μας κρίνουν με αγάπη και κατανόηση καθώς οι καιροί αλλάζουν και τα πράγματα που αντιμετωπίζουμε είναι διαφορετικά από εκείνα που αυτούς προκάλεσαν.

Αυτό όμως που τους υποσχόμαστε είναι ότι ποτέ δεν θα πάψουμε να αγαπάμε το χωριό μας και να ενδιαφέρομαστε γι' αυτό. Κάθε χρονιά που έρχεται θα είναι μια καινούργια πρόκληση για όλους μας και πιστεύουμε πως θα ανταποκριθούμε όπως πρέπει...

Ηλίας Γ. Προβόπουλος

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- Η **Αποστολία Κουτή** προσφέρει 50 ευρώ για τη συντήρηση του σχολείου εις μνήμην του συζύγου της **Βάιου Κουτή**.

Ευχαριστούμε θερμά

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- Ο **Αυγέρης Γεώργιος** του Αντωνίου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για την συντήρηση του Σχολείου, εις μνήμην της συζύγου του, Ειρήνης.

Αριθμός αποδείξεως 013/2022.

Ευχαριστούμε θερμά

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- Ο **Επαμεινώνδας Κιτσάκης** εγγονός της Αλεξάνδρας Βούλγαρη του Γεωργίου, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για την συντήρηση της εφημερίδας μας.

Ευχαριστούμε θερμά

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- **Η Ελένη Κουσάνα - Θεοχάρη**, κόρη των αείμνηστων Ευανθίας και Γεωργίου Κουσάνα, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ, για την συντήρηση της εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών Νεράϊδας, εις μνήμην του αδελφού της **Ηλία Γ. Κουσάνα**

Ευχαριστούμε θερμά

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- **Η Ελένη Κουσάνα - Θεοχάρη**, κόρη των αείμνηστων Ευανθίας και Γεωργίου Κουσάνα, προσέφερε το ποσό των 100 ευρώ, για την συντήρηση της εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών Νεράϊδας, εις μνήμην του αδελφού της **Κωνσταντίνου Γ. Κουσάνα**.

Ευχαριστούμε θερμά

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- Ο **Αγγελος Βούλγαρης**, γιός των αείμνηστων Βεργίνιας και Γεωργίου Βούλγαρη, προσέφερε το ποσό των 50 ευρώ, για την συντήρηση της εκκλησίας των Αγίων Ταξιαρχών Νεράϊδας, εις μνήμην του θείου του **Κωνσταντίνου Γ. Κουσάνα**.

Ευχαρισ

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

H προίκα με τον καιρό εξελίχθηκε σε καρκίνωμα στους κόλπους της ελληνικής οικογένειας. Οι πλούσιοι γινόντουσαν πλουσιότεροι, καθώς προτιμούσαν να παντρεύονται μεταξύ τους για να μεγαλώνουν τις φατρίες τους. Γίνονταν γάμοι από οικονομικό συμφέρον, «παζάρια» και εκβιασμό για το ύψος της προίκας, «αγορά» γαμπρού, ματαιώσεις γάμων, επειδή η προίκα ήταν μικρότερη από τα υπερσχημένα, διαζύγια, αν η οικογένεια της νύφης δεν έδινε αρκετά μετά το γάμο και κάποιες φτωχές κοπέλες έμεναν στο ράφι, γιατί δεν είχαν προίκα. Η οικογένεια δεν οινοπαθούσε για να ικανοποιήσει την ακόρεστη επιθυμία του γαμπρού για πλούτο. Συχνά οι απαιτήσεις πολλών γαμπρών για προίκα ήταν παράλογες και πιεστικές και πολλές φορές εκβίαζαν για να ειστράξουν το ποσό που ήθελαν. Ο γαμπρός έθετε τους όρους και, εάν ήταν συμφέρουσα η πρόταση, γίνονταν δεκτή η συμφωνία του γάμου. Φυσικά, σε μειονεκτική θέση βρίσκονταν οι φτωχότερες οικογένειες που δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν στην κόρη τους ή τις κόρες τους μια μεγάλη προίκα για να τις αποκαταστήσουν με κίνδυνο τα κορίτσια να μείνουν ...στο ράφι. Για αιώνες αμέτρητους δεν είχαν αξία τα φυσικά και επίκτητα προσόντα της νύφης (ομορφιά, ψυχική και πνευματική καλλιέργεια κτλ.), αλλά το πρώτο που εξεταζόταν ήταν η προίκα της. Η απρόκιστη ήταν κοινωνικά κατώτερη και δύσκολα βρισκόταν γαμπρός να τη ζητήσει σε γάμο.

Τον 20^ο αιώνα, ιδιαίτερα μετά το 1950, ο θεσμός της προίκας πήρε εκρηκτικές διαστάσεις και έγινε σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Οι απελευθερωτικοί πόλεμοι (Βαλκανικοί πόλεμοι, εκστρατεία στη Μικρά Ασία), η κατοχή και ο εμφύλιος πόλεμος προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στη χώρα, έφεραν μεγάλη δυστυχία και πολλές στερήσεις στις οικογένειες, που δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν την προίκα των κοριτσιών τους και άρχισαν να διαιμαρτύρονταν για το θεσμό της προίκας. **Η επανάσταση κατά της προίκας** όμως ξεκίνησε το 1955 από 17 κοινότητες της Ρούμελης, με πρωτοστάτη έναν ασπρομάλλη αγρότη, τον **Κώστα Κίτσο**, κοινοτάρχη στο χωριό Άγιος Γεώργιος – Νεοχωράκι Φθιώτιδας, που έστειλαν ένα υπόμνημα **προς τη βασιλισσα Φρειδερίκη** ικετεύοντάς την να αναλάβει πρωτοβουλία για την κατάργηση του αναχρονιστικού θεσμού «της προίκος». Η ίδεα του υπομνήματος προήλθε από μια συζήτηση που είχε ο Κώστας Κίτσος με έναν συμπατριώτη του, πατέρα τριών κοριτσιών, από το χωριό Λευκάδα. Είχε πάει στον κοινοτάρχη να τον συναντήσει για να ζητήσει τη βοήθειά του. «Άκου Κώστα. Ήρθε κάποιος για το κορίτσι μου και μου ζήταε προίκα και δεν έχω να το δώσω. Και από πάνω είναι και ξεβράκωτος, δεν αξίζει να του την δώσω. Και η κόρη μου είπε, πατέρα δεν με σκοτώνεις καλύτερα από το να πάρω αυτόν για άντρα μου; Τι να κάνω Κώστα μου?». Στον αγωνιώντα για την τύχη του κοριτσιού του αγρότη ο Κώστας Κίτσος είπε αυστηρά και ρητά «πρέπει να τον διώξεις», οπότε και έλαβε από τον αγρότη την αποστομωτική απάντηση, «μια κουβέντα είναι αυτή, Κώστα....».

Το περιστατικό και οι κουβέντες του αγρότη συγκλόνισαν τον δραστήριο κοινοτάρχη Κώστα Κίτσο, που πήρε την πρωτοβουλία μαζί με άλλους 17 κοινοτάρχες της Δυτικής Φθιώτιδας να ζητήσει την απαλλαγή των οικογενειών από το δυσβάσταχτο βάρος της προίκας. Οι κοινοτάρχες των 17 χωριών της Δυτικής Φθιώτιδας, μεταξύ των οποίων και ο κοινοτάρχης του **Δικάστρου Παναγιώτης Χαμπέρης**, συνέταξαν, υπέγραψαν και απέστειλαν στη Βασιλίσσα Φρειδερίκη ένα υπόμνημα, στο οποίο έγραφαν:

Η ιστορία του θεσμού της προίκας

Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού

«Το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα που παρουσιάζεται σήμερα είναι της προϊκός των κοριτσιών. Το πρόβλημα δε αυτό, κατά την μεταπολεμική ιδιώς περίοδο, εμφανίζεται υπό την οξύτερα αυτού μορφήν. Η προϊκή με νομισματική πλέον μονάδα προϊκής ήταν μικρότερη από τα υπερσχημένα, διαζύγια, αν η οικογένεια της νύφης δεν έδινε αρκετά μετά το γάμο και κάποιες φτωχές κοπέλες έμεναν στο ράφι, γιατί δεν είχαν προίκα. Η οικογένεια δεν οινοπαθούσε για να ικανοποιήσει την ακόρεστη επιθυμία του γαμπρού για πλούτο. Συχνά οι απαιτήσεις πολλών γαμπρών για προίκα ήταν παράλογες και πιεστικές και πολλές φορές εκβίαζαν για να ειστράξουν το ποσό που ήθελαν. Ο γαμπρός έθετε τους όρους και, εάν ήταν συμφέρουσα η πρόταση, γίνονταν δεκτή η συμφωνία του γάμου. Φυσικά, σε μειονεκτική θέση βρίσκονταν οι φτωχότερες οικογένειες που δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν στην κόρη τους ή τις κόρες τους μια μεγάλη προϊκή για να τις αποκαταστήσουν με κίνδυνο τα κορίτσια να μείνουν ...στο ράφι. Για αιώνες αμέτρητους δεν είχαν αξία τα φυσικά και επίκτητα προσόντα της νύφης (ομορφιά, ψυχική και πνευματική καλλιέργεια κτλ.), αλλά το πρώτο που εξεταζόταν ήταν η προϊκά της. Η απρόκιστη ήταν κοινωνικά κατώτερη και δύσκολα βρισκόταν γαμπρός να τη ζητήσει σε γάμο.

εγκρίθηκε δια βοής στις 16 Μαρτίου 1962, ενώ δαπανήθηκαν και 2.800.000 δραχμές για το «γάμο του αιώνα». Οι φοιτητές ζητούσαν αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία και διαδήλωναν στους δρόμους της Αθήνας για την προίκα στη Σοφία, αλλά ποιος τους ήταν αυτός που είχε τη μεγαλύτερη ισχύ από οικονομική άποψη. Σήμερα η γυναίκα έχει εξισωθεί κοινωνικά με τον άνδρα, αντιμετωπίζεται ως ίση και έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα. Είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας και ενεργειά ως ένα αυτόνομο άτομο με δική του βούληση, το οποίο δεν είναι υπόλογο σε κανέναν. Η ίδια με τις αποφάσεις και τις πράξεις της διαμορφώνει τη ζωή της χωρίς να επεμβαίνουν σε αυτή παράγοντες, όπως οι γονείς της ή οι κοινωνικές αντιλήψεις.

Παράλληλα, η οικονομική κατάσταση των ανθρώπων έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Κάθε άτομο με την ένταξη του στην κοινωνία απογαλακτίζεται σταδιακά και μεριμνά μόνο του για την επιβίωσή του από σχετικά νεαρή ηλικία. Αποκτά εργασία, γίνεται οικονομικά ανεξάρτητο και δεν χρειάζεται τη συνεισφορά άλλων στο νέο ξεκίνημα της ζωής του, όταν παντρεύεται. Το γεγονός αυτό συμβάλλει στην κατάργηση της προϊκά και επιτροπής είπε «όχι στην προϊκά» και ζήτησε την κατάργηση του θεσμού, αναφέροντας ότι οι γονείς δεν πρέπει να υποχρεούνται να δίνουν προϊκά στα κορίτσια, αλλά να παρέχουν στα παιδιά τους -αγόρια και κορίτσια – όλα τα απαραίτητα εφόδια για το νέο ξεκίνημα στο γάμο τους.

Μετά από πολύχρονες διαβούλευσεις και συζητήσεις, **το 1983 ψηφίστηκε η οριστική κατάργηση της προϊκάς** με το νόμο 1329/83 που ιρίζε ότι και ο δύο σύζυγοι υποχρεούνται να συμβάλλουν ανάλογα με τις δυνάμεις τους στην αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας στο πλαίσιο της ισότητας καταργώντας τη προϊκά και εκσυγχρονίζοντας έτσι το οικογενειακό δίκαιο.

Συγκεκριμένα ο νόμος 1329/1983 ορίζει ότι: (i) «οι γονείς δεν υποχρεούνται να δίνουν προϊκά στα κορίτσια, αλλά να παρέχουν στα παιδιά τους – αγόρια και κορίτσια – όλα τα απαραίτητα εφόδια για το νέο ξεκίνημα στο γάμο τους», (ii) «οι σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να συνεισφέρουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας και (iii) «η συνεισφορά γίνεται με προσωπική εργασία, τα εισοδήματά τους και την περιουσία τους», στα πλαίσια της ισότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής, των δύο ψύλων. Με την νομοθετική κατάργηση του θεσμού της προϊκάς και την χειραφέτηση της γυναίκας (ισότητας των ψύλων) ανέτειλε για τις οικογένειες και τα παιδιά τους ένα αισιόδοξο μέλλον, καθώς οι γαμπροί άρχισαν να κάνουν πλέον ως προϊκά όχι ακίνητα (χωράφια ή σπίτια), αλλά χρήματα ή λίρες χρυσές Αγγλίας. Έτσι, πολλά κορίτσια, άξιες νοικοκυρές, που δεν είχαν προϊκά, δεν είχαν χρήματα ή λίρες, έμεναν στο περιβάριο της ζωής, ως γεροντοκόρες, αποελπισμένες και απογοητευμένες και πέθαναν από μαρασμό.

Παρά τις δημοσιογραφικές διαστάσεις που πήρε η διαμαρτυρία των κοινοταρχών, δεν είχε αύμεσα αποτελέσματα. **Η βασιλίσσα Φρειδερίκη**, αντί να μεριμνήσει για την κατάργηση της προϊκάς, έκανε επισκέψεις ανά την επικράτεια και μοιράζει «βιβλιάρια των απόρων κορασίδων» με συμβολική κατάθεση 1.000 δρχ., που θα έπαιρνε κάθε ποτέ κορίτσια, και την ενημέρωση για την κατάργηση της προϊκάς. Μετά την κατάργηση της προϊκάς οι γονείς δεν είναι υποχρεωτικό. Σήμερα αντί για προϊκά έχει θεσμοθετηθεί η γονική παροχή στο τέκνο (άρρεν ή θήλυ) από οποιονδήποτε γονέα, για να ενισχυθούν οι νέοι στο ξεκίνημα και στη διατήρηση της οικογενειακής τους ζωής ή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Προβλέπεται μάλιστα μειωμένη φορολογία (το 50% του φόρου) για περιουσιακές παροχές γονιών προς τα παιδιά τους, αγόρια και κορίτσια, μέχρι ένα ποσό που σήμερα είναι 90.000 ευρώ, αυτοτελώς για κάθε γονέα, όπως ορίζεται με το νόμο 1329 ΦΕΚ 25/18-2-83, άρθρο 1509 του Αστικού Κώδικα.

Στην εποχή μας στ

ΚΑΠΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ο Τάκης Γάκης μας έστειλε τις φωτογραφίες για να μας ενημερώσει ότι ο παππούς του ήταν ράφτης στο χωριό μας.

Αυτή ήταν η εργασία του και μόνο και φρόντιζε να πηγαίνει στα κονάκια στα τεσλιγκάδικα για να ράβει κάπες και μαλιώτες.

Η μάνα μου θυμάται τον Γάκη να πηγαίνει στο Μητσαύικο και να κάθεται δυο-τρεις ημέρες για να τελειώσει το ράψιμο. Ήταν τόσο εργατικός που καθόταν σταυροπόδι όλο αυτό το διάστημα.

Ένα από τα φωτίδια του μάλιστα έχει τοποθετηθεί στο μουσείο του χωριού μας. Όπως μου τόνισε ο Τάκης Γάκης, στη φωτογραφία ο ψηλός άνδρας είναι ο παππούς του ο Γάκης, δίπλα του η μάνα του Τάκη η Σοφία Δήμου-Γάκη, μπροστά της με το ριγέ μπλουζάκι ο Τάκης, η καθιστή γυναίκα η ξαδέλφη του Βιρινία Βούλγαρη, δίπλα της η Ελένη η αδελφή του Τάκη. Ο αδελφός του ο Γάκης στον παππού του, με το άσπρο φόρεμα η Αγγελική αδελφή του Τάκη και πίσω της η Λουκία Γάκη αδελφή του παππού Γάκη.

Στην παρακάτω φωτογραφία το σπίτι το Γακέικο που βρίσκονταν δίπλα από το σπίτι του Καστρίτη και πάνω από σημερινό σπίτι του Τάκη Γάκη

**ΣΕ ΤΡΩΕΙ Η ΜΥΤΗ ΣΟΥ, ΞΥΛΟ ΘΑ ΦΑΣ**

Στην αρχαία Ελλάδα πίστευαν πως ο «κνησμός», η φαγούρα, δηλαδή, του σώματος, ήταν προειδοποίηση των Θεών. Πίστευαν πως όταν ένας άνθρωπος αισθανόταν φαγούρα στα πόδια του, θα έφευγε σε ταξίδι. Όταν πάλι τον έτρωγε η αριστερή του παλάμη, θα έπαιρνε δώρα. Η πρόληψη αυτή έμεινε ως τα χρόνια μας. «Με τρώει το χέρι μου χρήματα θα πάρω», συνηθίζουμε να λέμε όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι αρχαίοι όμως, θεωρούσαν γρουσουζιά, όταν αισθανόταν φαγούρα στην πλάτη, στο λαιμό, στα αφτιά και στη μύτη.

Κάποτε για παράδειγμα, ο βασιλιάς της Σπάρτης Άγις, ενώ έκανε πολεμικό συμβούλιο με τους αρχηγούς του, είδε ξαφνικά κάποιον από αυτούς να ξύνει αφροτριμένος το αφτί του. Αμέσως σηκώθηκε πάνω και διέλυσε το συμβούλιο. Θα έχουμε αποτυχία οπωσδήποτε. Οι θεοί προειδοποίησαν τον Αρίσταρχο. Ας αναβάλλουμε για αργότερα την εκστρατεία. Οι Σπαρτιάτες πίστευαν ακόμη ότι τα παιδιά που αισθάνονταν φαγούρα στη μύτη τους, θα γινόντουσαν κακοί πολεμιστές. Έτσι, όταν έβλεπαν κανένα παιδί να ξύνει τη μύτη του, το τιμωρούσαν, για να μην την ξαναζύσει άλλη φορά. Από την πρόληψη αυτή βγήκε η φράση : «η μύτη σου σε τρώει, ξύλο θα φας».

**Τυπογραφείο OFFSET
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑ (ΜΑΝΩΛΗΣ)
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Βακτριανής 20
Άνω Ιλίσια Αθήνα
Τηλ. 210 7756577**

**ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ
Λαμία
στο Τέρμα της οδού Λαρίσης
Κιν.: 697-2594217
Τηλ.: 22310 37884**

**ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΙΕΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΕΣ
ΙΤΑΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Αναλαμβάνουμε παραγγελίες από όλη την Ελλάδα
ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ
Αταλάντη**

ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΡΑΒΑΝΑ

**Ευάγγελος Καραβάνας
Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας
Οινοπωλείο:
Σ.Π. Μήλιου & Περικλέους, Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9719491
Οινοποιείο: (Καρδίτσα):
2441 0 69551
www.krasiakaravana.gr**

**Συνεργείο Αυτοκινήτων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ**

Εθνικής Αντιστάσεως 175 Περιστέρι
Τηλ.: 210 5777336 Κιν.: 698 179 6324
Ελεγχος ΚΤΕΟ / Κάρτα Καυσαερίων /
Φρένα/Αναρτήσεις/Καθαρισμός Μπέκ/
Βελτιώσεις κινητήρων/και ά., τι άλλη εργασία
χρειασθείτε

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛ. ΚΑΡΥΔΑ**
Χειρούργος -Οδοντιάτρος
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου
Αθηνών
Δημ. Λάππα 81 Καρδίτσα
Τηλ.: 24410 20039
Κιν.: 697 3672423

Γιαννουσά Αθαναοία
Αρτούρος
Αριοπαρασκευές &
Καρές
2441401742 - 6985870700
Ταυρωπού 39, Καρδίτσα
artouros2021@gmail.com artouros2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Για όλους του ΟΤΑ του νομού Καρδίτσας
Συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Εντοπίζουμε το ακίνητό σας

Υποβάλλουμε την δήλωση ιδιοκτησίας σας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Αρτεσιανού 5 (4ος όροφος) Καρδίτσα

Τηλέφωνα: κιν. 6973310869, σταθ. 24410 21317

*Ο Βασίλης είναι γιος του Βασίου Ελευθερίου συζύγου της Ρίτας Δήμου του Χριστοδούλου

**Λογιστικό Γραφείο
Σούφλας Κ. Ηλίας—Φώτης Χ. Ηλίας**

Τηλέφωνο: 24410 42433 Κουμουνδούρου 57
Κινητό: 6979 094269 Καρδίτσα, Τ.Κ. 43100
6972 822569
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
iliasilias@outlook.com- hlias span@hotmail.com

FUNDS, ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΙΣ

Tις τελευταίες εβδομάδες όλοι μας είδαμε επανειλημένα δημοσιεύματα στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο της χώρας μας που αφορούσαν τα δάνεια που έχουν λάβει συμπατριώτες μας από τις τράπεζες, την εμπλοκή των funds, την παραπομπή του θέματος των πλειστηριασμών στον Άρειο Πάγο για τα eάν τα funds έχουν δικαίωμα ή όχι να κάνουν πλειστηριασμούς και λιαν προσφάτως τη φημολογία ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι θετική για τα funds και ότι πλέον είναι νόμιμο να γίνονται πλειστηριασμοί. Επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα έχει δημοιουργηθεί σύγχυση σε πολλούς από εμάς που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα τραπεζικά θέματα, σκέψημα ότι καλό είναι να αναλύσουμε με απλά λόγια την άλλη κατάσταση, ώστε να αντιληφθεί κάθε ένας τι γίνεται. Αρχικά όλα ξεκινούν από τον πελάτη που πηγαίνει στην τράπεζα και ζητά ένα δάνειο, αυτό εγκρίνεται και ο πελάτης λαμβάνει τα χρήματα που έχει ζητήσει. Όσο καιρό καταβάλει κανονικά την μηνιά δόση αποτληρωμάτος του δανείου, ουδέν πρόβλημα υπάρχει για τον λήπτη του δανείου. Τα προβλήματα ξεκινούν όταν ο πελάτης δεν μπορεί να καταβάλει τις μηνιαίες δόσεις του δανείου ή ακόμα και τις δόσεις της ρύθμισης που πιθανότερα μεταγενέστερα έκανε για να καταβάλει μειωμένη δόση αντί της αρχικής υψηλής. Τότε λοιπόν ο δανειολήπτης έχει τον κίνδυνο το δανείο του που πλέον είναι επισφαλές ως προς την πληρωμή του, να «ππουληθεί» από την τράπεζα σε ένα fund δηλαδή σε μια εταιρεία που εδρεύει στο εξωτερικό και η επαγγελματική της δραστηριότητά είναι να αγοράζει αυτά τα δάνεια σε χαμηλή τιμή και στη συνέχεια να προσπαθεί να εισπράττει την διαφορά από τον δανειολήπτη. Οπότε λοιπόν το έτος 2003 εκδόθηκε ο νόμος **3156/2003** που αφενός έδινε την δυνατότητα στις τράπεζες να μεταβιβάζουν τα δάνεια στα funds και αφετέρου να χρησιμοποιούν στην Ελλάδα, άλλες εταιρείες, αυτές όμως εγκατεστημένες υποχρεωτικά στην Ελλάδα, που θα προσπαθούν για λογαριασμό των funds να εισπράξουν τα ποσά που οφείλονται. Αυτές οι εταιρείες που νομικά τις ονομάζουμε «εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεως», άλλως «servicers», είναι οι εταιρείες **DO VALUE, CEPAL, INTRUM**, οι οποίες αρχικά είντε πηλεφωνικά είστε με επιστολές προσπαθούσαν να εισπράξουν τα οφειλόμενα χρήματα. Για αυτές λοιπόν τις εταιρείες, servicers, ο νόμος 3156/2003 έδινε την δυνατότητα να κάνουν δικαστικές ενέργειες για να εισπράξουν τα χρήματα. Από το έτος 2003 και έως το έτος 2015, σχέδιον το σύνολο των επισφαλών δανείων είχαν ήδη μεταβιβασθεί στα funds δυνάμει του νόμου 3156/2003. Δώδεκα έτη μετά, το έτος 2015 εκδόθηκε ο νεώτερος νόμος 4354/2015 που επέτρεπε εκ νέου την μεταβίβαση δανείων από τις τράπεζες στα funds, αλλά τώρα ρητά και με συγκριμένη διάταξη έδωσε την δυνατότητα στα funds και στους servicers να πραγματοποιούν δικαστικές ενέργειες, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων κ.λπ. Σημειωτέον ότι ο νεώτερος νόμος 4354/2015 έθετε ως ρητή υποχρέωση στην τράπεζα πριν εκχωρήσει το δάνειο σε fund, να προσπαθεί να έρθει σε συμβιβασμό ή διακανονισμό με τον οφειλέτη. Ειδικότερα δε ρητά ο

νόμος αναφέρει στο άρθρο 3: «Αναγκαία προϋπόθεση για να προσφερθούν προς πώληση οι απαιτήσεις των πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, εφόσον ο δανειολήπτης είναι καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου 1α του ν. 2251/1994, είναι να έχει προσκληθεί με εξώδικη πρόσκληση ο δανειολήπτης και ο εγγυητής μέσα σε δώδεκα (12) μήνες πριν από την προσφορά, πριν ή μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, να διακανονίσει τις οφειλές του βάσει γραπτής πρότασης κατάλληλης ρύθμισης με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας (ν. 4224/2013). Εξαιρούνται από την ως άνω προϋπόθεση απαιτήσεις επιδίκεις ή επιδίκασθείσες και απαιτήσεις κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013, όπως αυτή ισχύει. Επί μεταβιβάσεως απαιτήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων ο νέος εκδοχέας συνεχίζει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας από το στάδιο που ήταν πριν τη μεταβίβαση».

Αντί λοιπόν τα funds και οι εδώ servicers να κινηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του συγκεκριμένου και μόνο νόμου με τον οποίο απέκτησαν τα δάνεια του κάθε συγκεκριμένου οφειλέτη, δηλαδή είτε με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 (που σημειώθηκε εδώνταν και σημαντικής φοροαπαλλαγές στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων), είτε δυνάμει του ν.4354/2015 (που προέβλεπε την υποχρεωτική διαδικασία συμβιβασμού πριν την μεταβίβαση του δανείου), τα FUNDS και οι «εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων», άλλως «servicers», έκαναν χρήση συνδυαστικά και των δύο αυτών νόμων ανάλογα με το ποιος από τους δύο νόμους τούς εξυπηρετούσε κατά περίπτωση ή χρησιμοποιούσαν επιλεκτικά κάποιες από τις διατάξεις του ενός νόμου και κάποιες από τις διατάξεις του άλλου νόμου, ανάλογα με το πώς αυτές ήταν υπέρ των συμφερόντων τους !!!.

Και που είμαστε τώρα ; Η δίκη στον Άρειο Πάγο έγινε για λιθεί το έξις θέμα : Εάν οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων δηλαδή οι «**DO VALUE, CEPAL, INTRUM**», (που διαχειρίζονταν δάνεια που είχαν αποκτήσει τα FUNDS δυνάμει του πρώτου ν. 3156/2003 με τον οποίο σχεδόν το σύνολο των δανείων μεταβιβάσθηκε στα funds), μπορούν να προχωρούν σε δικαστικές ενέργειες ήτοι ακόμα και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, παρόλο που ο νόμος 3156/2003 δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι θετική για τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και τα funds, οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ για τους δανειολήπτες. Τι μέσα λοιπόν έχουν πλέον αυτοί για να αμυνθούν από τους επικείμενους πλειστηριασμούς ; Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε την επόμενη φορά

Μέχρι τότε, φιλικούς χαιρετισμούς σε όλους τους συγχωριανούς και αναγνώστες μας

Μαργαρίτης Θεοδώρου
Δικηγόρος
(Ο νέος κάτοικος της Νεράϊδας)

Η ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΙΣΙΑ

OΤΕΙΣΙΑΣ, ήταν μαθητής του, φημισμένου είλιου, ρητοροδιδάσκαλου και πολιτικού ΚΟΡΑΚΑ, που είχε διακριθεί τον πέμπτο αιώνα π.Χ. Στις Συρακούσες, ως έξοχος δικαινιόκριτος ρήτορας. Χαρακτηριστική της ήταν η εξής ιστορία, που διηγούνται στις Συρακούσες:

Όταν ο Τεισίας ήταν νεαρός ακόμη, επισκέφθηκε τον Κόρακα και του ζήτησε να του μάθει την τέχνη της ρητορικής. Όμως, επειδή, ακόμη κι αν πουλούσε όλη του την περιουσία, δεν θα έφτανε να πληρώσει ούτε τα μισά δίδακτρα, συμφώνησε ότι, θα τον πλήρωσε μόνον αν τον έκανε καλό ρήτορα και κέρδιζε την πρώτη του δίκη στο δικαστήριο.

Ο Κόρακας δέχτηκε. Ο Τεισίας, έγινε, μετά τετραετή διδασκαλία, εξαίρετος, πράγματι, ρήτορας. Δεν ανέλαμβαν, όμως, να συνηγορήσει σε δικαστήριο, για να αποφύγει την πληρωμή. Ο Κόρακας, αναγκάστηκε να καταγγείλει, το μαθητή του, στα δικαστήρια. Πολύς κόσμος συγκεντρώθηκε τότε σ' αυτή τη δίκη, για να παρακολουθήσει τη μονομαχία ανάμεσα σε δάσκαλο και σε μαθητή.

Ας διαβάσουμε την επιχειρηματολογία και των δύο :

Ο Κόρακας, εξήγησε στους δικαστές τη συμφωνία, που είχε κάνει με τον Τεισία, και τελείωσε με αυτά τα λόγια : «Και τώρα, ω δικαστές, αποφασίστε. Σας ειδοποιώ, όμως, πως μου είναι αδιάφορο τι απόφαση θα βγάλετε. Γιατί, είτε τον καταδικάσετε τον Τεισία, είτε

νόμος αναφέρει στο άρθρο 3 : «Αναγκαία προϋπόθεση για να προσφερθούν προς πώληση οι απαιτήσεις των πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, εφόσον ο δανειολήπτης είναι καταναλωτής κατά την έννοια του άρθρου 1α του ν. 2251/1994, είναι να έχει προσκληθεί με εξώδικη πρόσκληση ο δανειολήπτης και ο εγγυητής μέσα σε δώδεκα (12) μήνες πριν από την προσφορά, πριν ή μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, να διακανονίσει τις οφειλές του βάσει γραπτής πρότασης κατάλληλης ρύθμισης με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας (ν. 4224/2013). Εξαιρούνται από την ως άνω προϋπόθεση απαιτήσεις επιδίκειας ή επιδίκασθείσες και απαιτήσεις κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013, όπως αυτή ισχύει. Επί μεταβιβάσεως απαιτήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων ο νέος εκδοχέας συνεχίζει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας από το στάδιο που ήταν πριν τη μεταβίβαση».

(Σύμφωνα πάντως με άλλες, μη έγκυρες, πληροφορίες οι δικαστές τελικά διέταξαν τον ξυλοδαρμό και των δύο αντίδικων, γιατί τους τρέλαναν !)

ΒΑΪΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

Ειρήνη Ζήση

Απεβίωσε στις 21 Ιανουαρίου 2023 στην Αθήνα η Ειρήνη Ζήση και η εξόδιος αικολούθια τελέστηκε στις 26 του ίδιου

μήνα στο Κοιμητήριο Β

Ολοι λίγο πολύ γνωρίζουμε τον προσώπους των επανάστατημένων Ελλήνων να κινθούν από την Αγκόνα προς τη Βερόνα. Και ανάμεσα στους αντιπρόσωπους που δεν έγιναν δεκτοί ήταν και ο αρχιεπίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός.

Γ'. Αργότερα όμως, την ίδια χρονιά (1822) εκδηλώνεται μεταστροφή της αγγλικής πολιτικής. Ο υπουργός εξωτερικών G. Canning βλέπει ότι τα συμφέροντα της χώρας του βλάπτονται όπου παρενοχλείται η ελεύθερη ναυσιπλοΐα και η αντίστοιχη εμπορική δραστηριότητα. Και γίνεται εισιτηριής φιλελεύθερης πολιτικής. Για να μην παρανόηθούν ο όρος και οι προθέσεις των εκφραστών φιλελεύθερης πολιτικής, νομίζω χρήσιμες δύο πληροφορίες ή διευκρίνισες: Άλληνα φιλελεύθερος είναι όποιος μάχεται για την ελευθερία τη δική του και των άλλων. Αν συμβαίνει μόνο το πρώτο, τότε η διακήρυξη φιλελεύθερησμού είναι δόλωμα, δηλ. δόλος, γιατί φιλελεύθερησμός χωρίς περιορισμό μπορεί να σημαίνει ασυγκράτητο ανταγωνισμό, π.χ. στην οικονομική ζωή, με πιθανότητα ο ένας ανταγωνιστής να αφανίζει τον άλλο ανελέητα, απάνθρωπα, στο ονόμα του φιλελεύθερησμού. Οι Άγγλοι έπλασαν μια παρομία πολύ αποκαλυπτική: «Ελευθερία για το καμάκι σημαίνει θάνατο για το σκοτριό». Πάντως, στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, οι Άγγλοι, που κατείχαν ως «προστατεύμενη» ζώνη την Επτάνησα, διακήρυξαν ότι μπορούσαν να βρίσκουν καταφύγιο στο νησί Κάλαμος όσοι διώκονταν ως επαναστάτες στον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο.

δ'. Τον επόμενο χρόνο (1823) η Ρωσία, για να κερδίσει τη συμπάθεια των Ελλήνων - που υπήρχε παλιότερα, αλλά είχε υποχωρήσει όταν ο Τσάρος είχε αποκηρύξει τον Υψηλάντη - πρότεινε μια διπλωματική λύση στον Ελληνικό Ζητήματος: «Να δημιουργηθούν τρία ημιαυτόνομα κρατίδια στον ελλαδικό χώρο υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου». Έτσι, η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα είχε διαρκείς προστριβές με τη ημιανεξάρτητη κρατιδία και η Ρωσία διαρκείς αφορμές, για να παρεμβάνει στα εσωτερικά του Οθωμανικού Κράτους υπέρ των ομοδόξων της Χριστιανών, (ουσιαστικά υπέρ των συμφερόντων της). Το ρωσικό σχέδιο απορρίφθηκε από όλες τις πλευρές (το Σουλτάνο, τους ετέρους στην Ιερή Συμμαχία, τους Έλληνες).

ε'. Κατά το επόμενα δύο χρόνια (1824-1825) οι Έλληνες χρειάζονταν δάνεια και η αγγλική πολιτική ηγεσία (ο G. Canning, ως πρωθυπουργός παίρησε από της Βρετανίας) προθυμοποιήθηκε να διευκολύνει τη χορήγηση τους από οικονομικούς κύκλους της χώρας του, με όρους τέτοιους ώστε: Οι Έλληνες χρεώθηκαν 2.800.000 λίρες χροσές Αγγλίας. Από αυτό το ποσό κρατήθηκαν για προμηθευτές - μεσάζοντες - έξοδα τελετής της υπογραφής και για προκαταβολή τοκοχρεούσιων 1.600.000 λίρες. Περιήλθαν στην Ελληνική Κυβέρνηση περίπου 1.200.000 λίρες. Για το ποσό αυτό υποθηκεύτηκαν τα Εθνικά Κτήματα (γύρω στα 6.000.000 στρέμματα γης καλλιεργήσιμης, ποτιστικής). Δηλαδή, κάθε στρέμμα υποθηκεύτηκε για 1/5 της λίρας, αλλά και ευτελή εξολοθρεύμενα να μας επιφέρει.... Αυτή και τώρα θεωρεί τον επαυξάνοντα αριθμόν των εμπορικών ημών πλοίων με όματα ζηλότυπα και φθονερά....». Στην Προκήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, στην οποία ανέφερε: «Η Αγγλία, η φιλοδέσποτος εκείνη και μισάνθρωπος, η εις τον ανώτατον βαθμός φίλαυτος Δύναμις, αγωνίζεται με παντούσιους τρόπους όχι μόνον εις τον ευρούντα δρόμον των ευτυχών προόδων μας να βάλει εμπόδια, αλλά και ευτελή εξολοθρεύμενα να μας επιφέρει.... Αυτή και τώρα θεωρεί τον επαυξάνοντα αριθμόν των εμπορικών ημών πλοίων με όματα ζηλότυπα και φθονερά....». Στην Προκήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, στην οποία ανέφερε: «Η Αγγλία, η φιλοδέσποτος εκείνη και μισάνθρωπος, η εις τον ανώτατον βαθμός φίλαυτος Δύναμις, αγωνίζεται με παντούσιους τρόπους όχι μόνον εις τον ευρούντα δρόμον των ευτυχών προόδων μας να βάλει εμπόδια, αλλά και ευτελή εξολοθρεύμενα να μας επιφέρει.... Αυτή και τώρα θεωρεί τον επαυξάνοντα αριθμόν των εμπορικών ημών πλοίων με όματα ζηλότυπα και φθονερά....». Στην Προκήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, στην οποία ανέφερε: «Η Αγγλία, η φιλοδέσποτος εκείνη και μισάνθρωπος, η εις τον ανώτατον βαθμός φίλαυτος Δύναμις, αγωνίζεται με παντούσιους τρόπους όχι μόνον εις τον ευρούντα δρόμον των ευτυχών προόδων μας να βάλει εμπόδια, αλλά και ευτελή εξολοθρεύμενα να μας επιφέρει.... Αυτή και τώρα θεωρεί τον επαυξάνοντα αριθμόν των εμπορικών ημών πλοίων με όματα ζηλότυπα και φθονερά....». Στην Προκήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, στην οποία ανέφερε: «Η Αγγλία, η φιλοδέσποτος εκείνη και μισάνθρωπος, η εις τον ανώτατον βαθμός φίλαυτος Δύναμις, αγωνίζεται με παντούσιους τρόπους όχι μόνον εις τον ευρούντα δρόμον των ευτυχών προόδων μας να βάλει εμπόδια, αλλά και ευτελή εξολοθρεύμενα να μας επιφέρει.... Αυτή και τώρα θεωρεί τον επαυξάνοντα αριθμόν των εμπορικών ημών πλοίων με όματα ζηλότυπα και φθονερά....». Στην Προκήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, στην οποία ανέφερε: «Η Αγγλία, η φιλοδέσποτος εκείνη και μισάνθρωπος, η εις τον ανώτατον βαθμός φίλαυτος Δύναμις, αγωνίζεται με παντούσιους τρόπους όχι μόνον εις τον ευρούντα δρόμον των ευτυχών προόδων μας να βάλει εμπόδια, αλλά και ευτελή εξολοθρεύμενα να μας επιφέρει.... Αυτή και τώρα θεωρεί τον επαυξάνοντα αριθμόν των εμπορικών ημών πλοίων με όματα ζηλότυπα και φθονερά....». Στην Προκήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, στην οποία ανέφερε: «Η Αγγλία, η φιλοδέσποτος εκείνη και μισάνθρωπος, η εις τον ανώτατον βαθμός φίλαυτος Δύναμις, αγωνίζεται με παντούσιους τρόπους όχι μόνον εις τον ευρούντα δρόμον των ευτυχών προόδων μας να βάλει εμπόδια, αλλά και ευτελή εξολοθρεύμενα να μας επιφέρει.... Αυτή και τώρα θεωρεί τον επαυξάνοντα αριθμόν των εμπορικών ημών πλοίων με όματα ζηλότυπα και φθονερά....». Στην Προκήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, στην οποία ανέφερε: «Η Αγγλία, η φιλοδέσποτος εκείνη και μισάνθρωπος, η εις τον ανώτατον βαθμός φίλαυτος Δύναμις, αγωνίζεται με παντούσιους τρόπους όχι μόνον εις τον ευρούντα δρόμον των ευτυχών προόδων μας να βάλει εμπόδια, αλλά και ευτελή εξολοθρεύμενα να μας επιφέρει.... Αυτή και τώρα θεωρεί τον επαυξάνοντα αριθμόν των εμπορικών ημών πλοίων με όματα ζηλότυπα και φθονερά....». Στην Προκήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, στην οποία ανέφερε: «Η Αγγλία, η φιλοδέσποτος εκείνη και μισάνθρωπος, η εις τον ανώτατον βαθμός φίλαυτος Δύναμις, αγωνίζεται με παντούσιους τρόπους όχι μόνον εις τον ευρούντα δρόμον των ευτυχών προόδων μας να βάλει εμπόδια, αλλά και ευτελή εξολοθρεύμενα να μας επιφέρει.... Αυτή και τώρα θεωρεί τον επαυξάνοντα αριθμόν των εμπορικών ημών πλοίων με όματα ζηλότυπα και φθονερά....». Στην Προκήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, στην οποία ανέφερε: «Η Αγγλία, η φιλοδέσποτος εκείνη και μισάνθρωπος, η εις τον ανώτατον βαθμός φίλαυτος Δύναμις, αγωνίζεται με παντούσιους τρόπους όχι μόνον εις τον ευρούντα δρόμον των ευτυχών προόδων μας να βάλει εμπόδια, αλλά και ευτελή εξολοθρεύμενα να μας επιφέρει.... Αυτή και τώρα θεωρεί τον επαυξάνοντα αριθμόν των εμπορικών ημών πλοίων με όματα ζηλότυπα και φθονερά....». Στην Προκήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, στην οποία ανέφερε: «Η Αγγλία, η φιλοδέσποτος εκείνη και μισάνθρωπος, η εις τον ανώτατον βαθμός φίλαυτος Δύναμις, αγωνίζεται με παντούσιους τρόπους όχι μόνον εις τον ευρούντα δρόμον των ευτυχών προόδων μας να βάλει εμπόδια, αλλά και ευτελή εξολοθρεύμενα να μας επιφέρει.... Αυτή και τώρα θεωρεί τον επαυξάνοντα αριθμόν των εμπορικών ημών πλοίων με όματα ζηλότυπα και φθονερά....». Στην Προκήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, στην οποία ανέφερε: «Η Αγγλία, η φιλοδέσποτος εκείνη και μισάνθρωπος, η εις τον ανώτατον βαθμός φίλαυτος Δύναμις, αγωνίζεται με παντούσιους τρόπους όχι μόνον εις τον ευρούντα δρόμον των ευτυχών προόδων μας να βάλει εμπόδια, αλλά και ευτελή εξολοθρεύμενα να μας επιφέρει.... Αυτή και τώρα θεωρεί τον επαυξάνοντα αριθμόν των εμπορικών ημών πλοίων με όματα ζηλότυπα και φθονερά....». Στην Προκήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, στην οποία ανέφερε: «Η Αγγλία, η φιλοδέσποτος εκείνη και μισάνθρωπος, η εις τον ανώτατον βαθμός φίλαυτος Δύναμις, αγωνίζεται με παντούσιους τρόπους όχι μόνον εις τον ευρούντα δρόμον των ευτυχών προόδων μας να βάλει εμπόδια, αλλά και ευτελή εξολοθρεύμενα να μας επιφέρει.... Αυτή και τώρα θεωρεί τον επαυξάνοντα αριθμόν των εμπορικών ημών πλοίων με όματα ζηλότυπα και φθονερά....». Στην Προκήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, στην οποία ανέφερε: «Η Αγγλία, η φιλοδέσποτος εκείνη και μισάνθρωπος, η εις τον ανώτατον βαθμός φίλαυτος Δύναμις, αγωνίζεται με παντούσιους τρόπους όχι μόνον εις τον ευρούντα δρόμον των ευτυχών προόδων μας να βάλει εμπόδια, αλλά και ευτελή εξολοθρεύμενα να μας επιφέρει.... Αυτή και τώρα θεωρεί τον επαυξάνοντα αριθμόν των εμπορικών ημών πλοίων με όματα ζηλότυπα και φθονερά....». Στην Προκήρυξη που δ

Ανακοίνωση για Κοιμητήριο Νεράϊδας

Ερμή παράκληση όποιος νται. Πραγματοποιεί εκταφή στο Κοιμητήριο του χωριού μας, στον Αη-Ταξιάρχη Νεράϊδας, ο ίδιος ή συνεργείο από Καρδίτσα, να αφήνει τον χώρο καθαρό. Ο χώρος τόσο του μηνημού όσο και γύρω του Κοιμητηρίου να καθαρίζεται καλά από κάθε λογής αντικείμενα (ξύλα, μάρμαρα, καντήλια, λαμαρίνες, λουλούδια πλαστικά κ.λ.π.). Όσα μπορούν να καούν να καίγονται, και τα υπόλοιπα να απομακρύνονται μακριά από το Κοιμητήριο και τον έξω χώρο του. Να πηγαίνουν στους κάδους σκουπιδιών του χωριού μας για να τα παίρνει το αποριμματοφόρο του δήμου μας.

Επίσης στην εκταφή, εκτός των οστών, τα υπόλοιπα αντικείμενα (ξύλα, ρούχα, παπούτσια κ.λ.π.) να απομακρύνονται και αυτά ή να καίγο-

το ίδιο ισχύει και για τις κηδείες, όπου και τότε, τα στεφάνια, λαμπάδες, κεριά, μπάζα κ.ά. να μην παραμένουν εκεί σκόρπια αλλά να μαζεύονται και να απομακρύνονται ώστε ο χώρος να είναι πάντα καθαρός.

Το Κοιμητήριό μας είναι όλων μας και είναι η εικόνα του χωριού μας. Είναι από τα καλύτερα της περιοχής μας και ας το διατηρήσουμε έτοις.

Όπου παρατηρηθεί αδιαφορία και μη τήρηση των προαναφερόμενων, θα ζητείται στο εξής (από αυτόν που κάνει την εκταφή) χρηματικό ποσό ύψους ενός μεροκάματου ώστε να πληρωθεί κάποιος εργάτης να κάνει τον καθαρισμό του χώρου.

Ευχαριστούμε, παρακαλώντας σας θερμά, να κρατάμε το Κοιμητήριο μας καθαρό.

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Η αλήθεια είναι ότι για την κατασκευή των 8 χλμ. του παραμεγδόβιου δρόμου από την πλευρά του

Ν. Καρδίτσας και της γέφυρας στον Μέγδοβα, θα περάσουν κάποια χρόνια για να τη δούμε και πάλι είμαστε επιφυλακτικοί.

Σε ότι αφορά το ερώτημα για τη μη χαλικόστρωση αυτών των 8 χλμ, αυτό επιώθηκε στη συνεδρίαση, ότι δεν την κάνετε γιατί θεωρείται πως θα χαλάσει από τις βροχές και θα ήταν άδικη σπατάλη χρημάτων. Επομένως ο δρόμος αυτός θα παραμείνει χωματόδρομος. Χαλικοστρωμένοι ήταν όλοι οι δρόμοι της περιοχής μέχρι να ασφαλιστρωθούν (και από Καρδίτσα μέχρι την Νεράϊδα και Νεράϊδα – Τριφύλλα) και ούτε το χαλίκι πήρε ποτέ η βροχή και μια χαρά ασφαλείς ήταν αφού κανένα ατύχημα δεν έγινε ποτέ σε αυτούς.

Σωστά αναφωτίμαστε πώς τις δεκαετίες του '80 και '90 μπορούσαν και χαλικοστρώνονταν δεκάδες χιλιομέτρων δρόμων και γίνονταν και γέφυρες και ασφαλιστρώσεις και τώρα που υπάρχουν σύγχρονα μέσα, η περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας, με τα εκαποντάδες εκατομμύρια του ΕΣΠΑ που διαφημίζει, να μη τα κάνει.

Τέλος, σε σχέση με την μη τοποθέτηση γέφυρας στη θέση «Ρογκάκια» στον Μέγδοβα, ανάμεσα σε Νεράϊδα και Καροπλέσι, επιώθηκε τίποτα καινούργιο.

Λέτε ότι ο κ. περιφερειάρχης έθεσε το αίτημα στο ΓΕΕΘΑ, για να μεταφερθεί η γέφυρα bailey από τη θέση «Καραϊσκάκη» στη θέση «Ρογκάκια». Δεν μας λέτε πότε έγινε αυτό και κυρίως αν ο στρατός θα παραχωρήσει την γέφυρα, ούτε πότε θα τοποθετηθεί.

Στο ερώτηση, αν θα προχωρήσει η περιφέρεια σε τοποθέτηση

Απαιτούμε λύσεις για τον τόπο μας ΕΔΩ και ΤΩΡΑ

νέας γέφυρας προκάτ, αποκλείστηκε αυτό το ενδεχόμενο. Ούτε δόθηκε εξήγηση γιατί δεν βελτιώθηκε με χαλικόστρωση ο δρόμος των 218 μέτρων, ένθεν και ένθεν των υπαρχόντων βάθρων για τη γέφυρα.

Η αλήθεια είναι αυτή που είχε πει την πρώτη φορά (22/4/21) ο κ. Νούσιος, ότι η περιφερειακή αρχή δεν έχει στις προτεραιότητες της αυτό το έργο εδώ και 12 χρόνια που έχει τη διοίκηση της περιφέρειας.

Αφήστε τα λόγια και δώστε λύσεις όπως έχετε υποχρέωση.

Γιάννης Η. Κουσάνας Προπονητής της «ΔΙΑΝΑ» Ήλιούπολης



Συνέντευξη του προπονητή της «ΔΙΑΝΑ» Ήλιούπολης Γιάννη Κουσάνα είχε η αθλητική εφημερίδα ΦΩΣ στις 25-2-2023.

Στη σχετική στήλη τονίζετε η επιτυχία της ομάδας να μην έχει δεχθεί γκολ από τις 18-12-2022, καθώς και ότι η ομάδα βρίσκεται σε πολύ καλή βαθμολογική θέση. Σημειωτόν ο Γιάννης έχει ένα πολύ καλό όνομα ως προπονητής της κατηγορίας του και σε όλες τις ομάδες που εργάσθηκε είχε επιτυχίες.

Του ευχόμαστε τα καλύτερα

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Η εφημερίδα μας, εκτός από τη συνδρομή σας, χρειάζεται την έμπρακτη βοήθεια σας. Για να έχουμε ποικιλία ύλης να μας στέλνετε επικαιρότητα, άρθρα, απόψεις, παλιές φωτογραφίες (οι οποίες θα επιστραφούν) και φυσικά την κριτική σας. Τα άρθρα μπορεί να είναι και γενικότερου περιεχομένου (πχ οικονομικά, ιατρικά κοινωνικά κλπ) ή όπι αλλο εσείς θεωρείτε ότι είναι άξιο δημοσίευσης.

Από τους μεγαλυτέρους σε ηλικία περιμένουμε παλιές ιστορίες (μουραπάδες).

Ευχαριστούμε Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Όποιος αναγνώστης έχει κείμενο ή ότι άλλο για δημοσίευση, για το επόμενο φύλλο, παρακαλούμε να μας το αποστείλει το αργότερο μέχρι 10 Ιουνίου 2023 αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή WORD (ειδικά αν είναι μεγάλο) στο E-mail: exms.neraida_dolopwn@yahoo.com

Όσο νωρίτερα το στείλετε, αποφεύγονται τυχόν λάθη.

Το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορήσει στο τέλος Ιουνίου καλώς εχόντων των πραγμάτων.

Ευχαριστούμε Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Όποιος χωριανός θέλει να προσφέρει οικονομική βοήθεια για την συντήρηση του σχολείου μας μπορεί να απευθύνεται στους:

1)Βασίλη Θάνο και 2)Ελένη συζ. Γ. Μητσάκη

Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών -ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Το Δ.Σ της Ένωσης Αγραφιώτικων Χωριών, την Κυριακή 19/2 προέβη στην κοπή βασιλόπιτας με την παρουσία της βουλευτού κ. Σκόνδρας, τους συνεργάτες του Υπ.Δικαιοσύνης και του βουλευτού κ. Κοτσού, δήμαρχος Καρδίτσας κ. Τσιάκος, δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα κ. Νάνος και Αιρετών.

Ακολούθησε η ετήσια Γενική Συν/ση, με απολογισμό δράσεων το 2022

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ενισχύστε την τράπεζα αίματος του Συνδέσμου.

ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΥΣ ΣΟΥ ΑΘΗΝΑ:

Αρεταίειο Νοσοκομείο.

ΕΠΑΡΧΙΑ:

Στα κατά τόπους Νοσοκομεία.

Πληροφορίες:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 697 6459443

Σύνδεσμος Αποδήμων Σαρανταπόρου -

Μεγαλάκκου

«Ο Άγιος Κωνσταντίνος»

Οικονομικές Ενισχύσεις Εφημερίδας:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Λογαριασμού: 6469 - 040030 - 107

IBAN: GR63 0171 4690 0064 6904 0030 107

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Εξωραϊστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Νεράϊδας

Δολόπων Καρδίτσας.

Είναι Λογαριασμός όψεως, στην Τράπεζα Πειραιώς και ανήκει στον Εξωραϊστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νεράϊδας Δολόπων Καρδίτσας, ιδιοκτησία του οποίου είναι η Εφημερίδα μας.

Παρακαλούμε, όσοι βρίσκεστε μακριά και επιθυμείτε να λαμβάνετε την Εφημερίδα μας, να καταθέτετε στον παραπάνω τον λογαριασμό, το ανάλογο ποσό γράφοντας επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο και ακριβή διεύθυνση για να αποφεύγονται συνωνυμίες.

Οικονομική ενίσχυση για την Εφημερίδα μας πορεύετε να δίνετε και στα παρακάτω εξουσιοδοτημένα μέλη του Συλλόγου για να σας δίδεται άμεσα απόδειξη.

Σας ενημερώνουμε ότι Μπλοκ εισπράξεων συνδρομών έχουν οι εξή