



ΕΛΛΑΣ



Μεταξύ της Ηγετείας τα Χρονικά της Νεράϊδας - Δολόπων

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ - ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ - ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ■ ΧΡΟΝΟΣ 14ος ■ Αριθμός Φύλλου 52 ■ Μάρτιος 1995 ■ Π. Μακροπούλου 8 ΛΑΜΙΑ



ΚΕΧΡΙ:

Κατασκήνωση ή οργάνωση;

Αρκετές φορές έχει απασχολήσει την εφημερίδα μας, η περίπτωση «Κεχρί», αλλά στα ερωτήματα που θέτουμε καμιά απάντηση δεν δίνονται. Έγιναν από μερικούς και μεμονωμένες προσπάθειες μέσου διαφόρων υπουργείων για να μάθουν, αναφορικά με τις άδειες οικοδομών, το άνοιγμα του δρόμου, το σταμάτημα του δρόμου, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τόσα άλλα, αλλά ουδέποτε υπήρξε γραπτή και υπεύθυνη απάντηση.

Το τελευταίο καιρό «φούντωσε» το θέμα των ΠΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ των σατανιστών κ.λ.π., και έγιναν πολλά δημοσιεύματα πάνω στο πρόβλημα αυτό.

Εμείς, ως εφημερίδα του

χωριού, γίναμε αποδέκτες αυτών των δημοσιευμάτων και τα μεταφέρουμε αποσπασματικά και αντικειμενικά, διότι, λέγεται ότι οι κατοικούντες στο ΚΕΧΡΙ είναι μέλη του Συλλόγου ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, έτσι ώστε όλοι οι κάτοικοι να λάβουν γνώση, να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, επιτέλους, αν χρειαστεί, να πάρει θέση.

α) Στην έγκριτη εφημερίδα το ΒΗΜΑ, δημοσιεύτηκε άρθρο με τίτλο «Το μεγάλο κόλπο των αιρέσεων», όπου μεταξύ των άλλων δημοσιεύει και κατάλογο των 127 οργανώσεων.

ΤΟ ΒΗΜΑ
16 Οκτωβρίου 1994

ομιο Πνευματικό Πανεπιστήμιο Βράhma Kumaris. Παδιά του Θεού (του Mo). Πανελλήνιο Κέντρο Γνωστικών Σπουδών. Πανελλήνιο Κέντρο Διαλογού (Brāhma Kumaris). Παρανυχοίοι

β) Η Μητρόπολη Φθιώτι-

δας έστειλε σ' όλες τις ενορίες επιστολή, να διαβαστεί στο εκκλησίασμα, που αναφέρεται, στους κινδύνους που εγκυμονεί το Παράρτημα της οργάνωσης αυτής, στη Λαμία.

γ) Η Καρδιτσιώτικη εφημερίδα «ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ» δημοσίευσε τα παρακάτω άρθρα:

1) «Ενημέρωση για τις αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες» (N.A. 16-2-94).

Ανθρώπινη πρωτοβουλία

Αγαπητοί συντοπίτες, πριν από λίγο καιρό ένας συγχωριανός μας έπαθε ένα σοβαρό ατύχημα. Ο Σταύρος Γ. Θάνος σε εργατικό ατύχημα έχασε το πόδι του. Επειδή θεωρούμε πως η ανθρωπιά δεν χάθηκε, πήραμε την πρωτοβουλία να ανοίξουμε λογαριασμό στο όνομά του στην Εθνική Τράπεζα 076/76515039, παρά τη σεμνή του άρνηση.

Η όποια οικονομική ενίσχυση πρέπει να γίνει τώρα, που οι ανάγκες είναι και μεγαλύτερες.

Ευελπιστώντας στην ανταπόκρισή σας, σας κοινοποιούμε αυτή μας την πρωτοβουλία.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αποδήμων Σαρανταπόρου Νεράϊδας

2) «Διευκρίνηση του Πανελλήνιου Κέντρου Γνωστικών Σπουδών» (N.A. 17-2-94).

94).

4) Διευκρινίσεις κ.τ.λ..... (N.A. 10-3-94).

Σ.Σ. Όλα τα ανωτέρω δημοσιεύματα είναι στη διάθεση των γνωστικούς» (N.A. 3-3-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ Γ. ΓΑΚΗ

τ. Πρόεδρος του Εξωραιϊστικού Συλλόγου

Πρωτοχρονιά του χρόνου που διανύουμε, έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός συγχωριανός Κώστας Γάκης, αφήνοντας το μάταιο κόσμο που ζούμε. Κηδεύτηκε στο Βόλο.

Από μικρός έδειξε ιδιαίτερη λατρεία στην Εκκλησία και ζούσε με το όνειρο να την υπηρετήσει και σαν κληρικός, οι συνθήκες όμως δεν του επέτρεψαν να το εκπληρώσει.

τέλος της ζωής του. Του άρεσε η ξυλογλυπτική, δεξιοτεχνία που τον οδήγησε να κατασκευάζει όμορφες Θρησκευτικές παραστάσεις πάνω στο ζύλο.

Σαν οικογενειάρχης, ευτύχησε να χαρεί παιδία και εγγόνια, πικράθηκε όμως από την απώλεια αγαπητής του κόρης.

Αγαπούσε το χωριό και εργάσθηκε για την πρόοδο του



Διορίσθηκε υπάλληλος φυλακών και εργάσθηκε με ζήλο και αφοσίωση. Έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως για την καλοσύνη, την φιλοτιμία και την αξιοπρέπεια που τον διέκριναν.

Από μικρή ηλικία διακρίθηκε σαν ιεροψάλτης, η δε καλλιφωνία του διατηρήθηκε μέχρι το

μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και Εξωραιϊστικού Συλλόγου Νεράϊδας, στο οποίο χρημάτισε και Πρόεδρό του.

Ας είναι ελαφρό το χώμα που τον σκεπάζει.

ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ

Το νέο Δ.Σ. Αποδήμων Νεράϊδας

Στη Γενική Συνέλευση που είχαν οι Απόδημοι στην Αθήνα στις 19 Μάρτιος 1995 εκλέχτηκαν για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου οι εξής:

Πρόεδρος: Σπινάσας Μίμης
Αντιπρόεδρος: Μητσάκης Σταύρος
Γ. Γραμματέας: Μπαλτής Γιάννης
Ταμίας: Καραμέτας Γιώργος
Μέλος: Καραμέτου Μαρία

Το νέο Δ.Σ. ένα πράγμα ζητάει από τα μέλη του:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στις εκδηλώσεις του συλλόγου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

► Ο Γιώργος και η Ελένη Μητσάκη απόκτησαν στις 20/2/95, αγοράκι, να τους ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ

► Έφυγε από τη ζωή η Παναγιώτα Πλατή του Ν., στις 10/12/94, σε ηλικία 89 χρόνων και κηδεύτηκε στα Σαραντάπορα.

► Στις 6/12/94 απεβίωσε η Αντιγόνη Χ. Καραμέτου, σε ηλικία 85 χρόνων, στην Καρδίτσα και κηδεύτηκε στη Νεράϊδα.

► Απεβίωσε η Αρετή Ν. Σπινάσα στις 5/3/95 σε ηλικία 97 ετών και κηδεύτηκε στη Νεράϊδα.

► Πέθανε, στις 4 Φεβρουαρίου πλήρης ημερών, και κηδεύτηκε στην Καρδίτσα ο αγαπητός συγχωριανός μας



Δημήτριος Κατσούλης. Στη ζωή του ασχολήθηκε με την κτηνοτροφία και κατόρθωσε να την αναπτύξει, διαθέτοντας θαυμαστή ικανότητα και εργατικότητα. Με συνεχή αγώνα και σφοδρή επιθυμία για πρόοδο, μπόρεσε να σπουδάσει τους τρεις γιους του, ώστε να κατέχουν σήμερα λαμπρή θέση στην κοινωνία.

Υπέροχος άνθρωπος, τέλειος οικογενειάρχης, υπήρξε το υπόδειγμα αρετής, υπήρξε το υπόδειγμα αρετής και αξιοπρέπειας.

Ευτύχησε να χαρεί τις οικογένειες των παιδιών του, που με τις άξεις συμβίες τους του χάρισαν ευάριθμα εγγόνια, που με τη σειρά τους ακολουθούν το δρόμο της μόρφωσης και της πρόοδου.

Την κηδεία του παρακολούθησαν πολλοί συγχωριανοί μας, συγγενείς και φίλοι, καθώς και μεγάλο μέρος της κοινωνίας της Καρδίτσας.

Ευχόμαστε να είναι ελαφρό το Χώμα της θεσσαλικής γης που τον σκέπασε.

ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ

► Στις 9 Απριλίου έφυγε από τη ζωή ο εκ Μαυρολόγγου εξαίρετος ιερέας και αρχιερατικός επίτροπος κτημενών αιδ. Παπακώστας Κουμπαρέλλος, σε ηλικία 66 χρόνων. Στην κηδεία του που έγινε στον Κλειτσό παρευρέθησαν κι αρκετοί Νεραϊδιώτες συγγενείς και φίλοι.

Αντί στεφάνου
Αντί στεφάνου κατέθεσαν στην εφημερίδα μας, στη μνήμη Δ. Κατσούλη τα εξής ποσά:

Κ. Ι. Ζήσης 5.000
Βασ. Γ. Θάνος 5.000
Δημ. Η. Σπινάσας 1.000
Λουκάς Δ. Ντερέκας 5.000 και άλλες 5.000 στη μνήμη Κ. Γάκη.

ΔΩΡΕΑ

Η Φρόσω και Μαίρη Μπακόλα διέθεσαν το ποσό των 5.000, για την τοποθέτηση της κούπας στην Παπαδόβρυση.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

Ορκίστηκε στις 19/10/94, στο Πανεπιστήμιο Θε/νίκης, Ιατρική Σχολή, ο Κλέαρχος Ν. Κατσούλης, ως πτυχιούχος με βαθμό δίαν καλώς. Ήδη εργάζεται ως ανθυποσμηναγός υγειονομικού (από 2-3-95) στο 251 Γ.Ν.Α. Αθηνών.

Πρόσκληση Γάμου

Προς άπαντας τους κατοίκους Νεράϊδας Δολόπων Νομού Καρδίτσης και απανταχού γης αποδήμους.

Σας προσκαλούμε με ιδιαίτεραν χαράν και ευχαριστησιν, όπως παραστήτε στους γάμους των παιδιών μας:

1) Τριανταφυλλιά Κων. Δήμου Ιατρού εκ Μεγαλάκκου Κοινότητος Νεράϊδας

2) Χρήστου Γερασίμου Καβαλιεράτου Ιατρού εξ Αθηνών οι οποίοι θα γίνουν την Κυριακή 30 Απριλίου 1995 και ώρα εξ και τριάντα (6.30 μ.μ.) στην Ιερά Μονή Αρκαδίου στο Ρέθυμνο Κρήτης.

αι οικογένειαι

1) Οικογένεια Κων/νου Χρ. Δήμου οδός Τσιριμάκου 5 34100 Χαλκίδα τηλ. οικίας 0221/25014 τηλ. 0221/76049

2) Οικογένεια Γεράσιμου Καβαλιεράτου Παμπώτιδης 43 ΤΤ 16562 Γλυφάδα Τηλ. 9616257

ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ

Γράφει η
Βασιλική Γάκη - Τιτέλη

διαβάζουν.

Η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού οδηγεί τον άνθρωπο προς την ελευθερία, την πρόοδο, τον πολιτισμό, τη δημοκρατία και την ειρήνη, και είναι πολύ λυπηρό και αναχρονιστικό να οργανώνονται τόσες γιορτές, να γίνονται τόσες σπατάλες, και να υπάρχουν άνθρωποι αγράμματοι, ιδιαίτερα σήμερα που ανήκουμε στην ΕΟΚ ή βασίζουμε ολοταχώς προς το 2000, που ποιός ξέρει τι εκπλήξεις μας επιφυλλάσσει.

8. Η Γυναίκα στο Διάστημα

Απόδειξη της ισότητας των δύο φύλων, των ίσων ικανοτήτων και προσόντων της γυναικάς με τον άνδρα είναι και το γεγονός ότι, ο άνθρωπος που ταξίδευε για πρώτη φορά στο Διάστημα ήταν γυναίκα, η ρωσίδα Βαλεντίνα Τερέσκοβα. Το παράδειγμά της το μιμήθηκαν και θα το μιμηθούν και άλλες γυναικές.

Το να ταξίδευε κάποιος στο Διάστημα δεν είναι και και τόσο εύκολο πράγμα. Χρειάζονται, εκτός από ειδικές γνώσεις, υγεία και τόλμη, και όπως αποδείχτηκε όλα αυτά τα συγκεντρώνει και η γυναικα και η γυναικεία ιδιότητα της δεν στάθηκε εμπόδιο να ταξιδέψει και στο Διάστημα.

9. Η Γυναίκα και η Διαφήμιση

Από τότε που μπήκε στη ζωή μας η Τηλεόραση, αυτή δεν κάνει τίποτε άλλο πάρα να διαφημίζει το γυναικείο σώμα σαν νάνι εμπόρευμα.

Έγιναν κάποιες σχετικές διαμαρτυρίες για το σταμάτημα αυτής της διαφήμισης αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Πολλά λέχθηκαν, πολλά δημοσιεύθηκαν, πολλά προβλήθηκαν για το θέμα αυτό αλλά «Φωνή Βωάντος εν τη ερήμω» και η κατάσταση συνεχίζεται σαν να λέμε «πέρα βρέχει». Αυτό είναι ζήτημα πολύ σοβαρό και πολύ ταπεινωτικό για τη γυναικα, γι' αυτό πρέπει αυτή να συνεχίσει την προσπάθειά της και όλες να δυναμώσουν το συνασπισμό των κοινωνικών και πολιτιστικών τους δυνάμεων για την ανασυγκρότησή τους που σφυρηλατείται μέσα στο καθημερινό αγώνα για μια πλήρη ισότητα των δύο φύλων, οπότε και θα εκλείψει ότι θίγει την οικονομική κατάσταση της γυναικείας, την ανεργία της, και την αξιοπρέπειά της.

(Συνεχίζεται)

(Συνέχεια απ' το προηγούμενο)

7. Η γυναίκα και ο αναλφαβητισμός

Δύο εκατομμύρια ελλήνων δεν έρουν να διαβάζουν και να γράφουν.

Από αυτούς 143.260 είναι άνδρες και 563.455 γυναίκες που δεν γνωρίζουν ούτε ανάγνωση ούτε γραφή, ενώ 577.138 άνδρες και 704.165 γυναίκες δεν τελείωσαν το Δημοτικό Σχολείο, και υπάρχει πιθανότητα να μην έρουν να διαβάζουν και να γράφουν.

Στον αναλφαβητισμό έχουμε το προβάδισμα στην Ευρώπη, με επικεφαλής τις γυναίκες.

Τα αίτια που αναλφαβητισμού εντοπίζονται κυρίως στο

οικονομικό πρόβλημα, στις κακές συνθήκες διαβίωσης και στις καθυστερημένες οικογένειες.

Η αγραμματοσύνη θα έπρεπε κανονικά να έχει χτυπηθεί από χρόνια με σύστημα και επιμονή και η Πολιτεία να μην δείχνει αδιαφορία για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα.

Πρέπει όλοι οι Έλληνες να μάθουν οπωσδήποτε γραφή και ανάγνωση, ώστε να πλουτίζονται οι γνώσεις τους, να μη θεωρούνται υποδειέστεροι, και η παιδεία να αναδιοργανώνεται συνεχώς.

Η κάθε Κυβέρνηση να μην ξεχνάει ότι χρειάζεται ισότητα στον τομέα το να έρουν οι γυναίκες να γράφουν και να



Προς τον Αξιότιμον κ. Ζήσην Κων/νου του Ιωάννου Διδάσκαλον Οδός Π. Πακροπούλου 8 Τ.Τ. 35100 Εν Λαμίαν Φιλιάτιδος

Αξιότιμες κύριες Κώστα, Με ιδιαιτέραν χαράν και εξαιρετικό ενδιαφέρον παρακαλούμενος την εφημερίδα Νεράϊ-

Συνδρομές

Σδράκας Βάιος, Αθήνα	1.000
Αυγέρη Σοφία Δ., Νεράϊδα	500
Κόκκινος Ηλίας Γ., Αταλάντη	1.000
Δήμος Κων. Δ., Αθήνα	2.000
Βούλγαρης Δημ. Ρ., Λάρισα	1.000
Χαλάτσης Ηλίας, Αθήνα	1.500
Βούλγαρης Νικόλαος, Νεράϊδα	1.000
Κατσιούλης Κων. Δ., Βόλος	2.000
Σπανός Χριστόδουλος, Αθήνα	2.000
Κατσιούλης Νικ. Δ., Νεράϊδα	500
Καρ	

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ (ΣΠΙΝΑΣΑΣ) ΑΓΡΑΦΩΝ

'Οσο προχωράει η έρευνά μου για το χωριό και για την ευρύτερη περιοχή των Αγράφων, τόσο και περισσότερο σταθεροποιείται η άποψή μου ότι το χωριό μας η Σπινάσα, κάηκε μαζί με άλλα «40 χωριά των Αγράφων» στα Ορλωφικά. Διαφορετικά ένα χωριό με 800 οικογένειες (κατά την παράδοση) με πολλές εικκλησίες και μοναστήρια, μέσα κι έξω από το χωριό, δεν είναι δυνατόν να μην έχει αναπτύξει κατά την Τουρκοκρατία κάποια δραστηριότητα στις τέχνες και τα γράμματα, ώστε να βρούμε κάποια στοιχεία, όπως για άλλα χωριά γειτονικά με λιγότερη ανάπτυξη. Ας ελπίσουμε ότι στις μεγάλες βιβλιοθήκες κι Αρχεία των ξένων Κρατών θα βρούμε κάποτε κάτι για να μιλήσουμε για παιδεία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και για το χωριό μας.

Κατά και μετά την επανάσταση δεν έχουμε σημάδια εκπαίδευσης στην Σπινάσα. Τούτο γιατί το χωριό προερχόμενο από το κάψιμο και τη καταστροφή του πολέμου είχε λιγοστές οικογένειες (40 κατά τον

Tou Kώστα Κ. Ζήση

Πουκεβίλ), ζούσαν σε καλύβες, ή σε μικρά τετράγωνα πετρόκτιστα σπιτάκι (3X3 περίπου), που οι παλιότεροι θυμούνται μερικά. Έτσι, λοιπόν, με τέτοιες συνθήκες δεν ήταν δυνατόν ν' αναπτυχθεί ενδιαφέρον για παιδεία - εκπαίδευση και για ίδρυση και λειτουργία σχολείου, όπως έγινε στο Καρπενήσι, Φουρνά (το 1834), κι αργότερα στ' άλλα Κεφαλοχώρια της Ευρυτανίας.

Το μόνο στοιχείο για το χωριό μας αναφορικά με τα γράμματα το συναντάμε σ' ένα έγγραφο των κατοίκων του Φουρνά, που ζητούσαν από το Υπουργείο να μην πάρουν το δάσκαλό τους, από το χωριό. Το αίτημά αυτό το υπογράφει και ο Γιωργάκης Κατσούλης, παλιός αγωνιστής, σύντροφος του Καραϊσκάκη και των Σωταίων, που ο πατέρας του ήξερε κάποια γράμματα, γι' αυτό κι αποκαλούνταν Αναγνώστης. (Ζήσης Κώστας: «Αγραφιώτες και Καρπενησιώτες αγωνιστές του 21»)

Το έγγραφο αυτό λέει τα εξής:

(Συνέχεια στη σελίδα 4)



Δύο αετοί τα τουσούζανε σ' ένα μικρό μπαράκι στο γυρισμό τρικλίζουνε στο σκοτεινό δρομάκι.

Μα μόλις ψυλλιαστήκανε τη μαύρη κατάντιά τους να φύγουν δεν μπορέσανε χαράμι τα φτερά τους.

Στέρεψαν τα τραγούδια τους στέρεψε κι η φωνή τους ξημέρωσε το αύριο ζυγώνει η σφαγή τους

Τον έναν απ' τους δύο τον λέγαν Νικολή το μαύρο του το χρώμα του πήγαινε τζιτζί.

Ο άλλος ο πιο νέος ήταν ο Στρατής μα ήξερε το τέλος του του ίδιου και της γης.

Αλλάζει ο άνεμος φορά η θάλασσα στερεύει οι ποταμοί βουλιάζουνε ο ήλιος ανατέλλει.

Αντωνία Λυρίτση

Ο Πλανήτης

Τι μας έφταξε ο Πλανήτης ο Παράδεισος - η Γη!... και τον έχουμε σκοτώσει σπιθαμή προς σπιθαμή;...!

Όλα τ' αγαθά μας φέρει συνεχώς να τα χαρούμε... Άλλα μεις οι αμαρτωλοί του, που αλλού θε να βρεθούμε;...!

Και μας φταίει... κάτι φταίει!... τ' είναι εικείνο που μας φταίει;...!

Είν' το πλήθος οι τρελοί... οι ανώμαλοι και οι κλέφτες, πούτε σπόρος δεν θα μείνει... στον Πλανήτη μας: τη Γη!!

Μήτσιος Σ. Καλλές
Ποιητής-Λογοτέχνης

Ο χορός των Αποδήμων Νεραϊδιωτών

Μεγάλη επιτυχία είχε ο επήσιος χορός του Συλλόγου Αποδήμων Νεραϊδας που έγινε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο στην Πλάκα. Με συνέπεια στην παράδοση που έχουν οι Απόδημοι Νεραϊδιώτες γέμισαν φέτος και πάλι το κέντρο όπου διοργανώθηκε η ετήσια χορευτική. Το Δ.Σ. θέλει και μέσα απ' την εφημερίδα να πει ένα μπράβο και συγχρόνως ένα ευχαριστώ στους Αποδήμους για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση.

Το λέμε αυτό γιατί όλοι μας έρουμε τα τελευταία χρόνια πόσο μεγάλη κρίση περνάνε οι Σύλλογοι και όχι μόνο αυτοί αλλά και οι δημόσιες συλλογικές υπάρχει και λειτουργεί. Βλέπουμε τελευταία ότι δειλά αλλά σταθερά το ΕΜΕΙΣ παραχωρεί δυστυχώς τη θέση του στο ΕΓΩ. Κάποιοι ρομαντικώς σκεπτόμενοι υποστηρίζουν ότι αυτό είναι πρόαγγελος δεινών κοινωνικών και άλλων διαφόρων. Συμμετέχουμε και ασχολούμαστε με το Σύλλογο και τα κοινά, συνειδητά, γιατί πιστεύουμε στο συλλογικό ΕΜΕΙΣ και όχι στο ΕΓΩ της ιδιότευσης. Το να αφομοιώθει και να χαθεί κάποιος όταν βρεθεί να ζει σε μια σύγχρονη μεγαλούπολη σαν την Αθήνα είναι το εύκολο και το απλό. Το δύσκολο όμως είναι άλλο. Είναι το να μπορέσουμε να διατηρήσουμε σχέσεις και επαφές με τους συγχωριανούς μας που ζούμε σ' αυτή την πόλη αλλά που μας γέννησε και μας μεγάλωσε η ΝΕΡΑΪΔΑ η οποία και πάντα μας ενώνει. Δύσκολο αυτό γιατί πρέπει να πάμε κόντρα στην επικρατούσα μόδα της ευκολίας, του ωχαδελφισμού και της ισοπέδωσης των πάντων. Πιστεύουμε πως αξίζει τον κόπο να το επιδιώκουμε γιατί είναι ωραίο.

Ακούσαμε τελευταία ότι σύλλογοι Αποδήμων από τα γύρω χωριά δεν έκαναν λέει

φέτος ετήσιο χορό γιατί δεν υπήρχε συμμετοχή απ' τα μέλη τους! Έκαναν λέει Γενικές Συνελεύσεις και δεν μπορούν να βγάλουν Διοικητικά Συμβούλια γιατί δεν υπάρχει συμμετοχή απ' τα μέλη τους! Άσχημα σημάδια αυτά και πρέπει να μας βάλουν σε σκέψη. Εάν δεν συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις του συλλόγου είτε αυτό

τα λέμε αυτά γιατί πιστεύουμε ότι ο σύλλογος Αποδήμων πρέπει να υπάρχει κι ότι όσο περνάνε τα χρόνια, η αξία του γίνεται όλο και πιο πολύτιμη. Τα παιδιά μας έχουν τον σύλλογο πιό μεγάλη ανάγκη από όσο τον έχουμε εμεις...

Όσον αφορά τώρα το χορό όπως είπαμε και στην αρχή είχε μεγάλη επιτυχία. Το



είναι χορός είτε εκδρομή είτε Γεν. Συνέλευση δυστυχώς κι εμείς έτσι θα καταλήξουμε. Θα διαλυθούμε!

Ο Σύλλογος δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Δεν είναι το Δ.Σ. μόνο του. Ο Σύλλογος είμαστε όλοι εμείς. Όταν πάφουμε εμείς να συμμετέχουμε παύει κι ο σύλλογος να υπάρχει. Το Δ.Σ. μπορεί να κάνει κάπου κι ένα λάθος. Ίσως κάποτε το Δ.Σ. έκ παραδρομής να μην ειδοποιήσει κάποιο μέλος του συλλόγου για μιά εκδήλωση που θα γίνει. Μην τα περιμένουμε κι όλα απ' το Δ.Σ. Ας ενδιαφερόμαστε κι εμείς για το σύλλογο, ας ϋρατάμε όταν βρίσκουμε τυχαία κάποιο συγχωριανό μας να μάθουμε μήπως ο σύλλογος ετοιμάζει κάποια εκδήλωση, τέλος γιατί όχι ας πάρουμε ένα τηλέφωνο κι εμείς οι ίδιοι κάποιο μέλος του Δ.Σ. να ενημερωθούμε.

Στην καθιερωμένη ετήσια χορευτική στα μέλη του: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, και του χρόνου ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Δ.Σ. ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Αυτάμωμα στη Μόλλα της Πάρνηθας

Ο Σύλλογος Αποδήμων Νεραϊδας Δολόπων μετά το περισσότερο επιτυχημένο αντάμωμα στην τοποθεσία Μόλλα Πάρνηθας (υψόμ. 1200 μ.) διοργανώνει και φέτος αντάμωμα και, καλεί όλους τους συμπατρώτες (Νεραϊδας - Σαραντάπορου - Μ. Λάκκου) στον ίδιο ελατοσκέπαστο και γεμάτο άπλες για μπάλα και παιχνίδια χώρο την Κυριακή 14-5-1995 από το πρωΐ για να παίξουμε και να γλεντήσουμε αλλά και να βρεθούμε όλοι μαζί για να συσφίξουμε πιό πολύ τις σχέσεις μας.

Σας περιμένουμε με τα Ι.Χ. αυτοκίνητά σας ή με το πούλμαν του Συλλόγου, που θα αναχωρήσει από την πλατεία Κλαυθμώνος ώρα 9 το πρωΐ, 14-5-1995 και θα

Το κρασί δωρεά του Συλλόγου.

Θέσεις για το πούλμαν στα τηλέφωνα 7526406, 6493361. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή.



ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ανακοίνωση

Στα μέσα Απριλίου καλούνται όλοι οι κάτοικοι να ελέγξουν τους υδρομετρητές τους, κι αν έχουν βλάβει να τους αντικαταστήσουν, γιατί τον Μάιο θα γίνει μέτρηση των υδρομετρών και πρέπει να λειτουργούν όλοι σωστά. Όταν γίνει η μέτρηση, θα γίνει ανακοίνωση από τα μεγάφωνα και καλό είναι να παρίσταται και κάποιος εκπρόσωπος της οικογένειας.

Απόφαση

Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία όπως η υλοτομία της δρύος αρχίσει από τις συστάδες των τμημάτων πρώτα 4, 3, 2, 1, δηλαδή από τη θέση Μπουκουβάλα διότι ευκολύνει την κτηνοτροφία (την μεγάλη).

Οι δε Κοινοτικοί Σύμβουλοι Τρ. Σπανός και Γ. Λάμπρου, εγκρίνουν να αρχίσει η υλοτομία της δρύος σύμφωνα με την διαχειριστική έκθεση του Δασαρχείου.

Τα δε υπάρχοντα ζώα της Κοινότητας σήμερα είναι ως κάτωθι:

Αγελάδες 6, Ημίονοι 45, Όνοι 24, Πρόβατα 1.490, Γίδια 2.677.

Αντιπρόσωποι

Με' απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νεράϊδας, εκλέγονται αντιπρόσωποι

της Κοινότητας για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Αγράφων τους Χρ. Ζήση και Ηλ. Δήμου.

Αντιπρόσδρος

Ομόφωνη ήταν η απόφαση του πλειοψηφέντος ψηφοδελτίου που εξέλεξε την 1/1/95, για τη θέση του αντιπροέδρου τον σύμβουλο Ηλία Γάκη, από τα Σαραντάπορα.

Έργα

Με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νεράϊδας (απόφ. 13 και 14/3-4-95)

Όψιμος ο φετεινός χειμώνας

Ότι δεν έγινε το χειμώνα, έγινε την Άνοιξη. Ο Φεβρουάριος πολύ καλός καιρός. Όσο όμως προχωρούσε ο Μάρτης τόσο το κρύο μεγάλωνε. Και δεν έφτανε αυτό στο τέλος έκανε μια παγωνιά με μεγάλες καταστροφές. Το καλό αποτελείσωσε το τελευταίο χιονάκι στις 9-10 Απριλίου. Αποτέλεσμα έκανε πάγο και αποτελείσωσε όλα τα οπωροφόρα. Όσο κρατάει ακόμα κανένα καρύδι, κρατήστε το, θα σας χρειαστεί του χρόνου.

εγκρίνονται τα ποσά 350.000 και 300.000 για την χαλικόστρωση δρόμου στο Νεκροταφείο Νεράϊδας και διαφόρων δρόμων στα Σαραντάπορα.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Μητσάκης Γεώργιος	1.000
Κουσάνας Δημήτριος	2.000
Βούλγαρης Δημ. του Ρίζου	1.000
Μπαλτής Γιάννης	1.000
Καραμέτος Γιώργος του Βασ.	1.000
Χαλάστης Νίκος του Κων	1.000
Μπαλτής Σωτήρης	1.000
Μητσάκης Σταύρος	1.000
Καραμέτος Χρ. του Γεωργ.	1.000
Μαργαρίτης Βαγγέλης	1.000
Μαργαρίτης Δημήτριος	2.000
Κουσάνας άν. του Ηλ.	1.000
Χαλάστης Τάκης	2.000
Κατσούλης Βασ. του Δημ.	1.000
Σπινάσας Θεόδωρος	1.000
Σπινάσας Μήμης	1.000

* Παρακαλούνται τα μέλη του Συλλόγου Αποδήμων να μην ξεχνούν τη συνδρομή τους στο Σύλλογο. Τον Ταρία του Συλλόγου θα τον θρεύτε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 41 (ΣΤΟΑ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ 27) στην BROWN.

VIDEO ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ



Αίτηση είχε κάνει ο Σύλλογος μας στο Υπουργείο Οικονομικών, να του παραχωρηθούν διάφορα πλεκτρικά είδη που είναι αδιάθετα στα διάφορα τελωνεία του Κράτους.

Με την υπόδειξη και την αμέριστη βοήθεια της κ. Ελένης Πολύζου - Κατσούλη, παραχωρήθηκαν στο Σύλλογο μας ένα video και ένα ραδιόφωνο, τα οποία είδη έχουν φτάσει στο χωριό και τα παρέλαβαν οι αρμόδιοι του Συλλόγου μας.

Το Δ.Σ. του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Νεράϊδας, ευχαριστεί την κ. Ελένη Κατσούλη και όσους άλλους ενδιαφέρθηκαν για το Σύλλογο μας και το απόμακρο χωριό μας.

Τηλέφωνα Νεράϊδας

Τηλ. πρακτορείο Μερόπη	94545	Κόκκινος Ιωάννης Κ.	94428
Ιατρείο Νεράϊδας	94422	Κόκκινος Ιωάννης Δ.	94850
Κοινοτικό Γραφείο	94444	Κόκκινος Κων/νος Γ.	94421
Κέχρι	94451	Κουσάνα Δήμητρα Χρ.	94419
Μητσέικα	94487	Κουσάνας Ηλίας Γ.	94417
Κουκέϊκα	94575	Κουσάνας Κων/νος Η.	94415
Ανυφαντή Δάφνη	94461	Κουτής Βαΐος Ευ.	94449
Αυγέρη Σοφία	94447	Κουτή Γεωργία	94578
Βούλγαρης Κων/νος Ηλ.	94446	Κουτής Χρήστος Ιω.	94456
Βούλγαρης Γεώργιος	94728	Κωνσταντινίδου Μαρία Β.	94416
Βούλγαρης Δημ. Ριζ.	94426	Λυρίτσης Γεώργιος Ν.	94434
Γάκης Κων/νος του Γ.	94423	Λυρίτσης Δημήτριος Ν.	94437
Γάκης Νικόλαος Κ.	94409	Μακρής Απόστολος Δ.	94403
Δήμου Βασιλική Δ.	94414	Μακρής Γεώργιος Δ.	94424
Δήμου Ηλίας Α.	94458	Μακρής Δημήτριος Κ.	94814
Δήμου Ηλίας Χρ.	94460	Μακρής Ιωάννης	94468
Ζήση Χριστίνα Θ.	94425	Μαλάμης Σωκράτης Χρ.	94411
Ζέρβας Νικόλαος	94436	Μαργαρίτης Κων/νος Δ.	94418
Ζήσης Γεώργιος Ηλ.	94431	Μητσάκης Ηλίας Γ.	94402
Ζήσης Γεώργιος Στ.	94445	Μητσάκης Κων/νος Δ.	94429
Ζήσης Δημήτριος Θ.	94401	Μονάντερος Δημήτριος Κ.	94430
Ζήσης Χρήστος Χαρ.	94413	Μονάντερος Ηλίας	94696
Θώμος Κων/νος Ν.	94420	Μονάντερος Πέτρος Κ.	94457
Θάνος Ευάγγελος	94733	Μπαλτής Βαΐος Αθ.	94412
Καραθάνα Σοφία Δ.	94443	Μπακόλα Φρόσω Κ.	94455
Καραμέτος Αναστ. Γ.	94459	Μπέλος Κων/νος Αν.	94452
Καραμέτος Βασίλειος Δ.	94406	Πλατσιούρης Φίλιππας	94708
Καραμέτος Νικόλαος Β.	94435	Καραμέτος Αθηνά Ν.	94408
Καραμέτος Κων/νος Δ.	94448	Καραμέτος Γεώργιος	94877
Καραμέτος Ιωάννης Κ.	94438	Καραμέτος Δημήτριος Κ.	94427
Καραμέτος Νικόλαος Απ.	94410	Καραμέτος Ηλία Ι.	94405
Καραμέτος Νικόλαος Δ. χ.	94440	Σπινάσας Θεόδωρος Χρ.	94454
Καστρίτση Αθηνά Δ.	94433	Τσιτισμής Γεώργιος Σερ.	94404
Κατσούλης Δημήτριος Κ.	94450	Κατσούλης Νικόλαος Δ.	94646
Κατσούλης Κλεομένης Ν.	94442	Χαλάστης Κλεομένης Δ.	94453
Κόκκινος Θωμάς Κ.	94407	Χαλάστης Περικλής Δ.	94453

ΣΗΜ.: Επειδή τα τηλέφωνα του Σαρανταπόρου, Μεγαλάκκου δεν έχουν ολοκληρωθεί, θα τα δημοσιεύσουμε στο επόμενο φύλλο.

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ

Σε μια προσπάθεια να κρατηθεί το παραδοσιακό στοιχείο στο χωριό



γιός) επισκευάζουν το δικό τους.

Αναδασώσεις

Αναδασώσεις πραγματοποιήθηκαν με την αιγίδα του Δασαρχείου Καρδίτσας τον Δεκέμβριο για 4 ημέρες, που συμμετείχαν 80 άτομα από την Κοινότητά μας.

Η δεύτερη αναδασώση στη θέση «Κορομηλιά» δεν περατώθηκε λόγω καιρικών συνθηκών.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΡΑΪΔΑΣ (ΣΠΙΝΑΣΑΣ) ΑΓΡΑΦΩΝ

(Συνέχεια από την σελίδα 3)

Εν Φουρνά του Δήμου Κτημενίων