



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ

(ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' - ΧΡΟΝΟΣ 17ος - Αριθμός φύλλου 76 - Σεπτέμβριος 2001 - ΜΩΛΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Το καλοκαίρι μας... με λίγα λόγια

Πολλή ζωντάνια είχε φέτος το χωριό μας. Ήσως μεγαλύτερη απ' όλες τις άλλες χρονιές. Πολλές οι εκδηλώσεις του Συλλόγου μας. Χορός, θέατρο, εκδρομή, Συνελεύσεις, αγώνες παιδιών, Φωτισμός του Κεντρικού μας δρόμου ως την παπαδόβουση (ισόποση δαπάνη με το Σύλλογο αποδήμων), πρόσκληση, με τη βοήθεια και πρωτοβουλία του γιατρού μας Σωτήρη, του διακεριμένου καθηγητή του Πανεπιστημίου κ. Αριστοπούλου Μηνά κ.λ.π. Περισσότερα για όλα τα παραπάνω θα γραφούν σε άλλες στήλες. Εδώ θα αναφέρουμε περιληπτικά, όλες αυτές τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας.

-Χορός: Πολύς ο κόσμος, κέφι άφθονο, οι χαιρετούρες μεταξύ μας σε ένταση και το σέρβις του Συλλόγου πολύ καλό. Κέρδη βέβαια δεν άφησε στο Σύλλογο ο χορός, αλλά δεν ήταν αυτός ο στόχος μας, αρκεί που ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος.

Η ορχήστρα σε άλλους άρεσε, σε άλλους όχι. Το κρύο και το ενδεχόμενο βροχής, μείωσε πολύ την κατανάλωση ποτών και κρέατος. Πάντως ο χορός μας ήρθε σε ως το πρώτο.

- Εκδρομή Συλλόγου: Μικρή η συμμετοχή γιατί έγινε πολύ νωρίς, του χρόνου θα φροντίσουμε να γίνει πιο αργά. Πάντως από το Μοναστήρι του Αγάθωνας έμειναν ευχαριστημένοι και έμαθαν πολλά πράγματα.

- Θέατρο: Πρωγματικά ήταν η έκπληξη του Καλοκαιριού. Κατάμεστη η πλατεία και ο χώρος γύρω από αυτήν. Ξεκαρδιστικά τα γέλοια. Δική μας γλώσσα ήταν άλλωστε και την καταλαβαίνουμε. Το θέμα επίμαχο και οι θησοποιοί όλοι τους ήταν υπέροχοι. Θα έχουμε και του χρόνου με άλλο έργο.

- Αγώνες παιδιών: Λεπτομέρειες για την διεξαγωγή και τα αποτελέσματα θα γραφούν σε άλλη στήλη. Ο Σύλλογος στο τέλος τους απένειμε μετάλλεια και τους τροσέφερε γλυκά και λουκούμια.

- Ο κ. Καθηγητής Πρωτοτοπία για το χωριό μας. Η πρωτοβουλία βέβαια ήταν του καλού γιατρού μας, του κ. Σωτήρη Κουπίδη. Απλός με όλους όπως ταιλιάζι στους σωστούς και νοήμονες ανθρώπους, που αποτελούν κοινωνική προσφορά, ο κ. Καθηγητής, κ. Μηνάς ομιλητικός, κατανοητός στη γλώσσα, πολύ μορφωμένος και δχι μόνο στην ειδικότητά του, τη δερματολογία, με σλαϊτς και με παιαστατικότητα, μας μίλησε για τα καταστρεπτικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει η μεγάλη παιανονή στον ήλιο. Στο τέλος της ομιλίας, ο Σύλλογος προσέφερε γλυκά και αναψυκτικά.

-Λαϊκή Συνέλευση: Ήταν μας από τις ταχτικές συνελεύσεις που κάνιν ο Δήμαρχος κάθε χρόνο σε όλα τα χωριά του ήμου Ιτάμου. Έτσι δυστυχώς ακυρώθηκε η δική μας Λαϊκή Συνέλευση που είχαμε προγραμματίσει, εφόσον ήταν σε μετέπειτα χρονολογία. Ο κόσμος πάρα πολύς. Βροχή τα αιτήματα κατα παραπόνα. Ο Δήμαρχος μας καθώς και ο Πρόεδρος του Δ.Δ. του χωριού μας, άκουγαν και ημείωναν. Πολλά ήταν τα γενικά προβλήματα ου ετέθηκαν, αλλά πολλά ήταν και τα ατομικά. Πρόεδρος μας Γιάννης Καραμέτος έδωσε αινιήσεις σε ωρισμένα προβλήματα και αιτήματα. Τέλος ο Δήμαρχος μας, ο αγαπητός Βασιλής κατέρθωσε να φύγουμε όλοι μας ευχαριστημούμενοι. Πως τα καταφέρνει έτσι αυτός ο άνθρωπος; Ιας ζάλισε με τα δισε-

Τα χρονικά Νεράϊδας-Δολόπων

(ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' - ΧΡΟΝΟΣ 17ος - Αριθμός φύλλου 76 - Σεπτέμβριος 2001 - ΜΩΛΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Συνέχεια στην 11η σελίδα

Ο δρόμος Σαραντάπορα-Νεράϊδα

ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ;

Δύο ολόκληρα χρόνια πέρασαν και πάμε για τρίτο από δύτικες που έφτασε η άσφαλτος στα Σαραντάπορα όπου και σταμάτησε εν μέσω λαμπρής τελετής εγκαινίων. Φωνάζαμε τότε εμείς- σε ώτα μη ακουόντων ως φαίνεται ότι το έργο είναι μισό και θα τελειώσει μόνο όταν φτάσει η άσφαλτος στη Νεράϊδα. Απομένουν ούτε καν έξι (6) για την ακρίβεια πεντέ- μιση χιλιόμετρα. Φωνάζαμε και θα φωνάζουμε! Αποφασίσαμε να θίγουμε το μέγα αυτό πρόβλημα για εμάς απ' την πρώτη σελίδα της εφημερίδας μας σε κάθε έκδοσή της μέχρι να γίνει. Εκτός αυτού εάν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι δεν χρηματοδοτηθεί και δεν δούμε να αρχίζουν εργασίες θα κατέβουμε όλοι στην Καρδίτσα να διαμαρτυρηθούμε έντονα μπροστά στη Νομαρχία. Ήδη η πλειονότητα των κατοίκων ήθελε αυτό να γίνει από φέτος το καλοκαίρι. Του χρόνου θα είναι αναπότερπο. Η αγανάκτησή μας ξεπέρασε τα όρια. Όταν έφτασε η άσφαλτος στο χωριό Σαραντάπορα περίσσεψαν κάποια εκατομμύρια και αντί μ' αυτά να στρωθεί τότε από το όνειδος, αυτή η γιδόστρατα, αυτό το άθλιο κομμάτι απ' τα Σαραντάπορα μέχρι τη γέφυρα, έ-

Συνέχεια στην 3η σελίδα

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΜΗΝΑΣ

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

ΟΛΟΙ ΉΤΑΝ ΕΚΕΙ....

Όταν πραγματοποιείτο ο προγραμματισμός για τις φετινές εκδηλώσεις στο χωριό μας (μετά από πολύμηνη παραμονή εδώ, επιτρέψτε μου το δικαίωμα του "μας"), πρότεινα να συμπεριληφθεί και μία ημερίδα δερματολογίας. Η ιδέα πράγματι αξιολογήθηκε θετικά, τόσο από τον πρόεδρο του Δ.Δ. Νεράϊδας, όσο και από τον πρόεδρο του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Νεράϊδας, κανένας μας όμως δεν θα μπορούσε να προβλέψει την τεράστια επιτυχία που αυτή θα σημέιωνε.

Όσο πλησίαζαν οι μέρες, τόσο η προετοιμασία κορυφωνόταν. Η εκδήλωση περιελάμβανε 2 σκέλη: Αφ' ενός την προληπτική δερματολογική εξέταση όσων προσέρχονταν στο Ιατρείο και αφ' ετέρου την πραγματοποίηση διάλεξης με θέμα "ήλιος και δερματοπάθειες".

Τον γενικό συντονισμό είχε ο καθηγητής της Δερματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμου Θεσ/νίκης και πρόεδρος της Ιατρικής

Συνέχεια στην 10η σελίδα

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Μεγάλη επιτυχία είχε και φέτος το καλοκαίρι ο χορός του Συλλόγου μας. Η διοργάνωση έγινε στην πλατεία της Νεράϊδας την Κυριακή 12 Αυγούστου το βράδυ. Ο καιρός βέβαια πήγε να μάς τα χαλάσει το απόγευμα, αλλά τελικά την γλυτώσαμε. Πλήθος κόσμου και απ' τα γύρω χωριά πλημμύρισε μέσα κι έξω την πλατεία. Πρωτοφανής συμμετοχή.

Η πολύ καλή ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής του Αναστασίου (κλαρίνο), Πατατόλη (τραγούδι) δημιούργησε πολύ κέφι, κρατώντας το γλέντι και τον χορό ως το πρώτο.

Εξωραϊστή στιγμή της βραδιάς ήταν η απονομή τιμητικής Συνέχεια στην 3η σελίδα

